

Thế chiến quốc - Ấn Độ - 1



Thế chiến quốc

[Thế chiến quốc - Ấn Độ \(1\)](#)

[Khoảnh khắc đa cực của Ấn Độ đã đến](#)

[Ấn Độ liệu có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành siêu cường?](#)

[Ấn Độ không thể là một siêu cường kinh tế như Trung Quốc](#)

[Ấn Độ và tình trạng quân bình quyền lực trên toàn cầu](#)

[Nga - Ấn Độ - Trung Quốc : Khi bạn của bạn lại là kẻ thù](#)

[Nga - Trung tìm cách lôi kéo Ấn Độ để chống lại ảnh hưởng của Mỹ](#)

[Không gian: Ấn Độ chính thức gia nhập câu lạc bộ cường quốc chinh phục Mặt Trăng](#)

[Ấn Độ làm nên lịch sử khi phi thuyền Chandrayaan-3 đáp gần cực nam Mặt trăng](#)

[Ông Modi thăm Mỹ: Vì sao Washington trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ?](#)

[Ở Ấn Độ và Việt Nam, TT Biden bỏ qua khác biệt để đón nhân các đối tác không hoàn hảo](#)

[Hoa Kỳ và Ấn Độ siết chặt quan hệ quốc phòng để đối phó với Trung Quốc](#)

[Vũ khí, công nghệ : Yếu tố Nga và Trung Quốc trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ](#)

[Ấn Độ muốn gia tăng ảnh hưởng để khống chế Trung Quốc ở Biển Đông](#)

[Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Papua New Guinea, ngày càng quan tâm đến Thái Bình Dương](#)

[Ấn Độ cấm linh kiện Trung Quốc trong drone quân sự](#)

[Ấn Độ tiết lộ lí do Nga không bàn giao vũ khí đúng hạn cam kết](#)

[Vì sao nước Pháp trải thảm đỏ đón thủ tướng Ấn Độ ?](#)

[Khoảnh khắc đa cực của Ấn Độ đã đến](#)

Capture à partir de : [:nghiencuuquocte](https://www.nghiencuuquocte.com)



Nguồn: Derek Grossman, "[Modi's Multipolar Moment Has Arrived](#)," *Foreign Policy*, 06/06/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Hiện đang được cả hai phe sẵn đón, Ấn Độ rõ ràng là ngư ông đắc lợi trong cuộc chiến của Nga.

Trong mọi cuộc khủng hoảng, luôn có ai đó được hưởng lợi. Trong trường hợp cuộc xâm lược Ukraine của Nga, người đó là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Bằng cách từ chối lên án Moscow và tham gia các lệnh trừng phạt do phương Tây dẫn đầu, Modi đã nâng cao tầm vóc toàn cầu của Ấn Độ. Các cường quốc khác – Mỹ, Nga, và Trung Quốc – đều đang ráo riết lấy lòng Ấn Độ, hy vọng sẽ loại bỏ lợi thế chiến lược của các đối thủ của họ. Một khi trở thành tâm điểm chú ý, Modi và chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông chắc chắn sẽ tìm cách duy trì động lực này. Nhiều khả năng, mục tiêu của họ sẽ là xây dựng vai trò siêu cường độc lập cho Ấn Độ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hệ thống quốc tế đa cực, và sau cùng là củng cố vị thế mới của nước này bằng chiếc ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Không điều nào trên đây phủ nhận thực tế rằng Mỹ đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng nhất của Ấn Độ. Hai quốc gia đã đạt được những tiến bộ lớn trong những năm gần đây. Kể từ năm 2018, New Delhi và Washington đã tổ chức các hội nghị

thượng đỉnh thường niên và ký kết nhiều thỏa thuận an ninh mang tính đột phá. Cả hai nước đều là thành viên của Đối thoại An ninh Bốn bên (Quad/Bộ Tứ), cùng với Australia và Nhật Bản. Tại hội nghị thượng đỉnh Quad ở Tokyo vào tháng trước, Modi đã đích thân gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden lần thứ hai, bổ sung cho các cuộc thảo luận trực tuyến đang diễn ra giữa hai bên. Đồng thời, New Delhi cũng tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) mới được công bố gần đây của Washington, nhằm mục đích tăng cường quan hệ kinh tế trong khu vực nhưng không ký hiệp ước thương mại chính thức. Xuyên suốt mối quan hệ đối tác đang nở rộ này, Ấn Độ và Mỹ, với tư cách là hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, đã cam kết biến các giá trị chung của họ (và lợi ích chiến lược trong việc kiềm chế Trung Quốc) thành hành động nhằm duy trì trật tự quốc tế tự do dựa trên luật lệ.

Nhưng khi Nga xâm lược Ukraine, Ấn Độ lại quyết định theo đuổi chính sách “siêu hiện thực” (ultra-realist), và bảo vệ lợi ích của chính mình là trên hết – chứ không chỉ vì lý do phụ thuộc sâu sắc vào Nga về thiết bị quân sự. Thay vì lên án một quốc gia có chủ quyền vì đã xâm lược và tìm cách tiêu diệt một quốc gia khác – một sự vi phạm trật tự dựa trên luật lệ không thể chối cãi – Ấn Độ lại từ chối làm vậy. Trong giai đoạn đầu, chiến lược của chính phủ Modi có vẻ như sẽ gây tổn hại cho quan hệ đối tác Mỹ-Ấn. Hồi tháng 3, Biden mô tả cam kết của Ấn Độ về việc trừng phạt Nga là “dễ lung lay.” Sang đầu tháng 4, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Daleep Singh đã đến thăm New Delhi và cảnh báo về những “hậu quả” tiềm tàng dành cho các quốc gia cố gắng phá hoại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, chính quyền Biden đã thay đổi quan điểm của mình một cách đáng kể. Biden và Modi đã có nhiều buổi họp trực tuyến trong giai đoạn chuẩn bị cho cái gọi là đối thoại 2 + 2 ở Washington. Sau cuộc họp, rõ ràng là Biden đã chấp nhận quan điểm của Modi. Thông báo từ phía Mỹ lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục “tham vấn chặt chẽ” về Nga,

và không có dấu hiệu cho thấy Washington đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại New Delhi. Ngoài ra, Ấn Độ cũng không phải lên án Nga hoặc đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào khác, chẳng hạn như hạn chế hoặc chấm dứt nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga.

Những xu hướng này sẽ góp phần đưa Ấn Độ vươn lên vị thế cường quốc và là bước chuyển đổi hệ thống toàn cầu theo hướng đa cực hơn nữa.

Các tuyên bố sau đó của Nhà Trắng cho thấy rõ ràng Washington sẽ không thúc ép New Delhi thêm nữa, có lẽ là vì sợ sẽ phá hoại hợp tác chống Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ví dụ, vào tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố “Ấn Độ phải đưa ra quyết định của riêng mình, rằng họ sẽ tiếp cận thách thức này như thế nào.” Tại Tokyo vào tháng trước, Biden nói, “Tôi cam kết đưa quan hệ đối tác Mỹ-Ấn trở thành mối quan hệ gần gũi nhất mà chúng ta có trên Trái Đất” bất chấp những khác biệt liên quan đến Nga. Trong tuyên bố chung của họ, chỉ có Biden lên án Nga, còn Modi thì không. Đó là ví dụ duy nhất về sự khác biệt trong quan điểm của hai nhà lãnh đạo.

Trong vài tháng qua, Ấn Độ cũng đã duy trì quan hệ bền chặt với Nga bằng cách liên tục bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc, khi các nước phương Tây đưa ra các nghị quyết chống lại Nga. Nga và Ấn Độ có quan hệ đối tác lâu dài từ thời Chiến tranh Lạnh, khi New Delhi tin rằng Washington đang tích cực ủng hộ Pakistan. Ấn Độ luôn đánh giá cao sự hỗ trợ của Nga, đặc biệt là trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi tình trạng lãnh thổ của Jammu và Kashmir thường xuyên được đề cập.

Ấn Độ cũng có một lịch sử lâu dài trong việc tận dụng quan hệ đối tác với Nga để chống lại một đối thủ không đội trời chung khác là Trung Quốc, nước mà họ đang có căng thẳng biên giới. Hàng chục năm qua, Ấn Độ vẫn mua vũ khí từ Nga. Theo một ước tính gần đây, khoảng 85% khí tài quân sự của Ấn Độ đến

từ Nga. Vào tháng trước, chính quyền Biden được cho là đang xem xét khoản tài trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Ấn Độ để ngăn chặn việc mua các thiết bị do Nga sản xuất. Cho đến nay, Washington cũng đã thay đổi quan điểm về việc thực thi Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua Trừng phạt (CAATSA) vì New Delhi đã mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Moscow. Điều này cho thấy Ấn Độ đơn giản là quá quan trọng đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, và người Mỹ vì thế sẽ không chọc giận họ bằng các lệnh trừng phạt.

Ấn Độ còn được hưởng lợi từ việc Nga giảm giá dầu và than kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Dù Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar hồi tháng 4 đã đùa rằng lượng dầu Ấn Độ nhập từ Nga trong một tháng còn ít hơn so với những gì châu Âu nhập chỉ trong một buổi chiều, nhập khẩu dầu của New Delhi từ Nga đã tăng mạnh sau lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Điều tương tự cũng đúng đối với than, loại nhiên liệu mà dự trữ của Ấn Độ có thể đang thấp đến mức đáng báo động. Ấn Độ chắc chắn biết ơn vì có năng lượng từ Nga để phát triển kinh tế. Những lời chỉ trích của phương Tây đối với các mặt hàng nhập khẩu này – vốn xuất hiện sau nhiều thập niên Ấn Độ phải nghe than phiền về lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch – chỉ khiến quốc gia hậu thuộc địa lớn nhất thế giới thêm khó chịu. Và họ vẫn còn cực kỳ nhạy cảm khi các quốc gia giàu có, do người da trắng chiếm đa số, yêu cầu họ từ bỏ lợi ích quốc gia về an ninh năng lượng và phát triển bằng năng lượng.

Để cảm ơn New Delhi vì đã không ngừng bảo vệ Moscow tại Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 4. Tại đây, ông ca ngợi hệ thống trao đổi tiền tệ rupee-rúp, một giải pháp thay thế để tiến hành giao dịch với các ngân hàng Nga đang bị trừng phạt. Ngoại trưởng Lavrov cũng nói thêm rằng “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ hàng hóa nào mà Ấn Độ muốn mua”. Xét đến những cuộc thảo luận

liên tục của Modi với Tổng thống Nga Putin kể từ khi chiến tranh nổ ra, Lavrov thậm chí còn nhắc đến khả năng Ấn Độ đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine, điều sẽ đưa Ấn Độ vào vị trí nổi bật trên trường quốc tế.

Vì lập trường trung lập của Ấn Độ rõ ràng là mâu thuẫn với chính sách của Mỹ, nên Bắc Kinh cũng đã nhận thấy cơ hội chiến lược để can dự với New Delhi – với mục tiêu chính là kéo nước này khỏi vòng tay siết chặt của Washington. Vào tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là quan chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc đến thăm Ấn Độ kể từ năm 2019, và đã công khai thể hiện mong muốn của Bắc Kinh. “Nếu hai nước cùng chung tay, cả thế giới sẽ phải chú ý,” ông nói. Trước chuyến thăm của Vương, *Hoàn cầu Thời báo*, cơ quan ngôn luận bằng tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng viết bằng một giọng điệu có tính hòa giải bất thường, “Trung Quốc và Ấn Độ chia sẻ lợi ích chung trên nhiều mặt. Chẳng hạn, phương Tây gần đây đã chĩa mũi dùi vào Ấn Độ vì tin rằng họ đang cân nhắc mua dầu giảm giá của Nga. Nhưng đó là quyền chính đáng của Ấn Độ.”

Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ chưa sẵn sàng để trở nên thân thiện hơn với Trung Quốc, một phần vì những lợi ích mà họ nhận được khi giữ thái độ trung lập, đáng chú ý nhất là lợi ích từ Mỹ. Sau chuyến thăm của Vương, Jaishankar đã đưa ra một câu hỏi tu từ: “Người Mỹ có phân biệt sự khác nhau giữa Ấn Độ và Trung Quốc dựa trên quan điểm của họ đối với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hay không? Rõ ràng là có.” Dù quan hệ Mỹ-Ấn đã gần gũi hơn, việc duy trì quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ thông qua chính sách không liên kết vẫn là một mục tiêu lâu dài đối với New Delhi. Trong bối cảnh nước Nga và cạnh tranh gia tăng giữa các cường quốc, lập trường đó đang tỏ ra đặc biệt có lợi so với lập trường của Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc và Ấn Độ có một cuộc xung đột biên giới kéo dài mà New Delhi cho rằng phải được giải quyết trước khi bình thường hóa quan hệ song phương. Vương Nghị đã tự hại

mình khi dừng lại ở Pakistan trước và đưa ra những bình luận chống Ấn Độ về tình trạng của Jammu và Kashmir. Thay vì đồng ý với lập trường công khai thân Nga của Bắc Kinh, New Delhi quyết định chấp nhận một yêu cầu khác của Trung Quốc: Modi sẽ tiếp tục tham gia diễn đàn BRICS, nơi có sự tham gia của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, và Nam Phi.

Ngoài các cường quốc, Ấn Độ về cơ bản cũng đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận với các nước quan trọng ở châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ví dụ, trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhận xét rằng “Lịch sử quan hệ Nga-Ấn rất nổi tiếng, và [hành động của New Delhi] sẽ không thay đổi điều đó.” Chuyến công du qua Đức, Đan Mạch, và Pháp của Modi vào tháng trước đã củng cố thực tế rằng Ấn Độ sẽ không bị gạt sang bên lề bởi chính sách đối với Nga của họ. Ngược lại, ở cả ba nước, Modi đều được tiếp đón trọng thị. Trong trường hợp của Đức, Modi vẫn nằm trong danh sách khách mời tham gia nhóm G-7 vào cuối tháng này tại Bavaria Alps.

Tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi được hỏi về Ấn Độ tại hội nghị thượng đỉnh Quad vào tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu rằng: “Mỗi quốc gia đều có những diễn biến lịch sử cũng như hoàn cảnh địa lý riêng. Ngay cả giữa các quốc gia có cùng chí hướng, quan điểm vẫn có thể không hoàn toàn giống nhau. Đó là điều đương nhiên.” Dù thủ tướng mới của Australia, Anthony Albanese, chỉ vừa nhậm chức được vài tuần, nhưng ông đã gặp Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Quad và khoe rằng quan hệ song phương “chưa bao giờ gần gũi hơn” bất chấp những gì Albanese gọi là “các quan điểm mạnh mẽ” về vấn đề nước Nga được thảo luận trong nghị trình của Quad.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine chắc chắn mang lại lợi ích cho Ấn Độ, khi các cường quốc đang ngày càng cạnh tranh với nhau hơn nhằm giành được tình cảm của New Delhi, đặc biệt

là Mỹ và Trung Quốc. Ấn Độ cũng đã ngăn chính sách về Nga của mình phá hỏng quan hệ của họ với các đối tác quan trọng ở châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những xu hướng này, nếu được duy trì, sẽ góp phần đưa Ấn Độ vươn lên vị thế cường quốc, và theo đó, dịch chuyển hệ thống toàn cầu theo hướng đa cực hơn nữa. Điều có thể làm chệch hướng thành công của New Delhi là sự leo thang nghiêm trọng trong xung đột Nga-Ukraine, điều mà cuối cùng có thể buộc Ấn Độ phải chọn phe giữa các cường quốc. Các đối tác cho đến nay vẫn chấp nhận cách tiếp cận xa cách, thực dụng của Ấn Độ có thể sẽ thất vọng khi New Delhi từ chối gánh vác vai trò cường quốc mới nổi của mình. Nhưng trừ phi, hoặc cho đến khi điều đó xảy ra, Ấn Độ của Modi sẽ tiếp tục hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này.

Derek Grossman là nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Rand Corp., giáo sư tại Đại học Nam California, và là cựu cố vấn tình báo của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh Châu Á và Thái Bình Dương.

[Ấn Độ liệu có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành siêu cường?](#)

Capture à partir de :[BBC](#)



Nguồn hình ảnh, Getty Images

- Tác giả, Ricardo Senra
- Vai trò, Phóng viên dân số toàn cầu
- 26 tháng 5 2023

Ấn Độ vừa vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.

Quốc gia này có thể sánh ngang - hoặc thậm chí vượt qua - nước láng giềng hùng mạnh của mình để trở thành một siêu cường toàn cầu không?

Bắc Kinh vẫn đang dễ dàng dẫn đầu về quy mô kinh tế, ảnh hưởng địa chính trị và sức mạnh quân sự. Nhưng cục diện đang thay đổi, các chuyên gia cho biết.

Theo quan điểm của Michael Spence, người đoạt giải Nobel kinh tế năm 2001, thời khắc của Ấn Độ đã đến.

"Ấn Độ sẽ đuổi kịp Trung Quốc," hiệu trưởng kiêm giáo sư tại Đại học Stanford nói với BBC. "Nền kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại, còn Ấn Độ thì không."

[iPhone 14: Ấn Độ có thể thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới?](#)
[Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ ở khu vực biên giới trên núi](#)
[Giới siêu giàu ở Ấn Độ và trên thế giới nắm nhiều tài sản và đóng thuế ít](#)

Nhưng sẽ có những thách thức phía trước.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, lớn hơn gần năm lần so với Ấn Độ, nước xếp ở vị trí thứ năm.

Với số tầng lớp trung lưu tương đối nhỏ, Ấn Độ sẽ cần đầu tư lớn vào giáo dục, mức sống, bình đẳng giới và cải cách kinh tế để chứng kiến sự bùng nổ "kiểu Trung Quốc".

Và việc trở thành một siêu cường toàn cầu thì ngoài dân số và kinh tế, còn phụ thuộc vào sức mạnh địa chính trị và quân sự - những lĩnh vực mà Ấn Độ đang đứng ở phía sau.

Quyền lực mềm cũng đóng vai trò then chốt. Ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood của Ấn Độ rất hiệu quả trong việc quảng bá đất nước ra quốc tế - và phá kỷ lục trên Netflix.

Nhưng còn có cái gọi là Chinawood: ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đã soán ngôi Hollywood lần đầu tiên, đạt doanh thu phòng vé lớn nhất thế giới vào năm 2020, và lặp lại vào năm 2021.

Đà phát triển kinh tế của Ấn Độ

Sự thay đổi dân số của Ấn Độ và Trung Quốc

Dân số (tỷ người)

— Trung Quốc — Ấn Độ



Nguồn: UN World Population Prospects, 2022

B B C

Hiện tại, mỗi ngày có 86.000 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Ấn Độ, so với 49.400 trẻ ở Trung Quốc.

Với tỷ lệ sinh thấp, dân số Trung Quốc đang giảm dần và sẽ xuống dưới một tỷ người vào cuối thế kỷ này.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2064, tăng từ 1,4 tỷ hiện nay lên 1,7 tỷ vào năm 2064.

Điều đó sẽ mang lại cho Ấn Độ "cổ tức nhân khẩu học" - một thuật ngữ ám chỉ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhờ dân số trong độ tuổi lao động ngày càng tăng.

"Lợi tức của những cải cách gia tăng trong những năm 1990 ở Ấn Độ hiện đang được đền đáp. Nhưng mức độ mà lực lượng lao động Ấn Độ được giáo dục, khỏe mạnh, có kỹ năng và có thể đóng góp cho nền kinh tế thực sự quan trọng", giáo sư

Mark Frazier, giám đốc Viện Ấn Độ - Trung Quốc tại đại học New School ở New York lý giải.

Mặc dù đã thu hút được các công ty đa quốc gia lớn như Apple và Foxconn trong những tháng gần đây, nhưng bộ máy quan liêu nội bộ của Ấn Độ và sự bất ổn do những thay đổi chính sách lặp đi lặp lại dường như khiến một số nhà đầu tư quốc tế e ngại.

Giáo sư Frazier cho biết thêm: “Có một quan niệm rất giống hồi thế kỷ 19 rằng nếu dân số của bạn càng đông thì bạn càng có nhiều quyền lực”.

Ngày nay, chỉ một nửa số người trong độ tuổi lao động (14-64 tuổi) của Ấn Độ đang thực sự làm việc hoặc đang tìm kiếm việc làm, theo Ngân hàng Thế giới.

Khi nói đến phụ nữ, tỷ lệ này giảm xuống còn 25% - so với 60% ở Trung Quốc và 52% ở EU.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác sau một loạt cải cách trong những năm 1980 và 1990. Nhưng Covid cùng với dân số già và căng thẳng gia tăng với phương Tây đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của Bắc Kinh.

GDP của Ấn Độ đã tăng nhanh hơn GDP của Trung Quốc - và các dự đoán của IMF cho thấy việc này sẽ tiếp tục diễn ra.

Tăng trưởng GDP hàng năm

1980-2023

— Trung Quốc — Ấn Độ



Nguồn: IMF World Economic Outlook, 2023

BBC

Nhưng tốc độ tăng trưởng chậm hơn có nghĩa là Trung Quốc sẽ mất đi vị thế?

"Nếu Trung Quốc tăng trưởng ở mức 4% hoặc 5% cho đến năm 2030, đó sẽ là một thành tích ấn tượng. Mọi người có thể nghĩ rằng đối với một quốc gia đang có mức tăng trưởng đạt 8-9% thì đây là một sự suy giảm tồi tệ, nhưng đó không thực sự là cách nghĩ đúng đắn", Giáo sư Spence giải thích.

"Trung Quốc giờ giống Mỹ hơn. Chúng tôi (Mỹ) chưa bao giờ tăng trưởng với tốc độ 8, 9, 10% như vậy. Họ sẽ phụ thuộc vào khả năng sản xuất và tôi nghĩ họ có thể đạt được điều đó nhờ đầu tư lớn vào giáo dục, khoa học và công nghệ."

Trung Quốc bành trướng quân sự

Trung Quốc và Ấn Độ đều sở hữu vũ khí hạt nhân, giúp họ có vị trí chiến lược trên bàn cờ thế giới.

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính rằng kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh lớn gấp 2,5 lần so với New Delhi.

Số lượng đầu đạn hạt nhân (ước tính)

Nga **5.889**

• x 20



Mỹ **5.244**



Trung Quốc **410**



Pháp **290**



Anh **225**



Pakistan **170**



Ấn Độ **164**



Israel **90**



Bắc Hàn **30**



Lưu ý: Tất cả các số liệu là ước tính

Nguồn: Federation of American Scientists












Trung Quốc có thêm gần 600.000 quân nhân trong lực lượng vũ trang và đầu tư nghiêm túc vào quốc phòng.

“Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào Nga cũng như công nghệ và chuyên môn nhập khẩu, trong khi không nghi ngờ gì rằng Trung Quốc đã trải qua rất nhiều nghiên cứu và phát triển cơ sở hạ tầng quân sự bản địa”, giáo sư Frazier nói với BBC.

Trong khi Trung Quốc có lợi thế rõ ràng trong lĩnh vực quốc phòng, thì Ấn Độ lại có lợi thế khi có mối quan hệ tốt hơn với châu Âu và Mỹ, nơi có phần lớn sức mạnh quân sự của thế giới.

"Ấn Độ có thể là một đối tác chiến lược quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi chính phủ Mỹ đang xây dựng một khu vực an ninh xung quanh Trung Quốc, không chỉ bao gồm Đông Á mà còn cả Nam Á, và không chỉ Tây Thái Bình Dương Thái Bình Dương, mà cả Thái Bình Dương. Ấn Độ Dương," giáo sư Frazier cho biết thêm.

So sánh lực lượng vũ trang Trung Quốc và Ấn Độ

	 Trung Quốc	 Ấn Độ
Lực lượng hoạt động	2.035.000	1.463.700
Bộ binh 	965.000	1.237.000
Hải quân 	260.000	73.850
Không quân 	395.000	139.850
Dự bị 	510.000	1.155.000
Xe tăng 	4.800	3.740
Máy bay* 	3.022	874
Tàu ngầm 	59	16
Tàu hải quân** 	92	28
Pháo binh 	9.752+	10.937

*Máy bay có năng lực tác chiến thuộc hải quân và không quân, không bao gồm trực thăng

**Chỉ bao gồm tàu được phân loại tác chiến trên mặt nước như hàng không mẫu hạm, tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu frigate

Nguồn: The Military Balance 2023, IISS

B B C

Lựa chọn thay thế địa chính trị

Ấn Độ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay và coi đây là cơ hội để quảng bá tới đại diện các quốc gia sở hữu 85% tài sản toàn cầu đang ngồi trên bàn của họ trong một loạt các cuộc họp.

Trong khi mối quan hệ của Bắc Kinh với các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới ngày càng bị tổn hại kể từ nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump ở Mỹ, Trung Quốc là đối tác kinh tế chính với hơn 120 quốc gia, từ Nga và Nam Phi đến Ả Rập Saudi và Liên minh châu Âu.

Sáng kiến Vành đai và Con đường với cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ USD cũng thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở nước ngoài.

Trong khi Ấn Độ được phương Tây coi là đối tác địa chính trị quan trọng, Bắc Kinh có một trong năm ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nghĩa là họ có quyền quyết định - và quyền phủ quyết - đối với hầu hết mọi quyết định lớn toàn cầu của cơ quan này.

Đây là một tình huống mà Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi khác đã cố gắng thay đổi trong nhiều thập kỷ nhưng không thành công.

"Tôi sẽ không đặt cược vào sự liên kết mới của các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, mặc dù tất cả chúng ta đều biết rằng thật vô nghĩa khi để những người chiến thắng trong cuộc chiến kết thúc vào năm 1945 vẫn điều hành trật tự an ninh toàn cầu," Giáo sư Frazier nói.

Giáo sư Michael Spence đồng ý với quan điểm này.

"Quyền bỏ phiếu thậm chí không còn tương ứng với quy mô và tầm ảnh hưởng kinh tế. Vì vậy, đến một lúc nào đó thế giới sẽ cải cách các thể chế này, hoặc chúng sẽ bắt đầu mất đi ý nghĩa, bởi vì các lựa chọn thay thế sẽ được tạo ra."

Hiện tại, giải pháp thay thế chính được gọi là Brics - một liên minh được thành lập bởi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi để chống lại ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị của phương Bắc.

Quyền lực mềm



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Doanh thu phòng vé ở Trung Quốc vượt trội so với thị trường điện ảnh Hoa Kỳ vào năm 2020 và 2021

Một thế kỷ trước, Hollywood đã biến điện ảnh thành một công cụ mạnh mẽ để xuất khẩu các giá trị và ảnh hưởng của Mỹ.

Trung Quốc và Ấn Độ đã và đang thành công theo đuổi chiến lược này.

Tại Trung Quốc, số lượng rạp chiếu phim đã tăng gấp 20 lần kể từ năm 2007, đạt hơn 80.000 rạp (so với 41.000 ở Mỹ và 9.300 ở Ấn Độ).

“Trước đại dịch, Chinawood đã duy trì đà tăng trưởng và mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn cầu thông qua việc hợp tác sản xuất phim và mua lại các hãng phim Hollywood,” Wendy Su, giáo sư Nghiên cứu văn hóa và truyền thông Trung Quốc tại Đại học California cho biết.

Tuy nhiên, sau khi vượt trội so với thị trường điện ảnh Hoa Kỳ trong hai năm liên tiếp 2020 và 2021, phòng vé của Trung Quốc đã giảm 36% vào năm 2022 do các rạp chiếu phim đóng cửa liên quan đến các hạn chế Covid.

Và trong khi Bollywood được biết đến rộng rãi như một phiên bản châu Á của Hollywood, thì Chinawood vẫn là một thuật ngữ khá xa lạ với nhiều người.



Bollywood đã làm cho điện ảnh Ấn Độ nổi tiếng trên toàn thế giới

“Ảnh hưởng của Bollywood lớn hơn và mạnh hơn trên toàn thế giới,” giáo sư Su nói.

"Ngay cả ở Trung Quốc, các bộ phim Bollywood đã có tác động lớn đến khán giả Trung Quốc. Dangal (một bộ phim Bollywood năm 2016 về cựu đô vật Mahavir Singh Phogat) đã vượt qua gần như mọi bộ phim Hollywood ở Trung Quốc và trở thành bộ phim số một tại phòng vé Trung Quốc vẫn phòng trong 16 ngày liên tiếp. Phim đã chiếu trong 60 ngày, một trong những thời lượng dài nhất trong lịch sử điện ảnh toàn cầu."

[Ấn Độ không thể là một siêu cường kinh tế như Trung Quốc](#)

Capture à partir de : baotienngdan



Ảnh minh họa. Nguồn: DIBYANGSHU SARKAR/ AFP/ Getty Images

Bắt đầu từ giữa thập niên 1980, các giới quan sát người Ấn Độ và quốc tế ngày càng tin là chế độ độc tài của Trung Quốc sẽ quản lý sai lạc nền kinh tế, trong khi Ấn Độ dân chủ sẽ nổi lên như là một đất nước hùng mạnh và phát triển nhiều hơn. Thay vào đó, Ấn Độ hiện nay đang phải trả một cái giá cho việc thiếu đầu tư trong nguồn nhân lực của mình.

Tháng 3/1985, báo *Wall Street Journal* đã không tiếc lời khen ngợi dành cho vị tân Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi. Trong một bài xã luận có tựa đề “Rajiv Reagan”, tờ báo đã so sánh Gandhi, 40 tuổi, với “một người cắt giảm thuế nổi tiếng khác mà chúng ta biết” và tuyên bố rằng việc bãi bỏ quy định và cắt giảm thuế đã gây ra một “cuộc cách mạng nhỏ” ở Ấn Độ.

Ba tháng sau, trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Gandhi, nhà kinh tế học Jagdish Bhagwati của Đại học Columbia, thậm chí còn sôi nổi hơn khi viết trên báo *New York Times*: “*Hơn cả Trung Quốc ngày nay, Ấn Độ là một phép màu kinh tế đang chờ đợi để xảy ra. Và nếu phép màu được thành tựu, khuôn mặt chính sẽ là vị thủ tướng trẻ*”. Bhagwati cũng ca ngợi việc giảm thuế suất và nói lỏng quy định dưới thời Gandhi.

Những năm đầu tiên của thập niên 1980, đánh dấu một thời khắc lịch sử quan trọng, khi Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, với thu nhập bình quân tính theo đầu người gần giống nhau, bắt đầu tự do hóa và mở cửa cho

nền kinh tế của họ. Cả hai nước đều gọi lên những dự báo về “cách mạng” và “phép lạ”. Nhưng trong khi Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng trên nền tảng vững chắc về phát triển nguồn nhân lực, Ấn Độ ít thay đổi về khía cạnh tăng trưởng này. Trung Quốc trở thành một siêu cường kinh tế; các dự đoán về Ấn Độ như là siêu cường kế tiếp, chỉ là cường điệu.

Sự khác biệt trong việc thực hiện đã có từ lâu. Năm 1981, Ngân hàng Thế giới so sánh mức sống dự liệu “cao vượt trội” của Trung Quốc là 64 tuổi so với Ấn Độ là 51. Ngân hàng Thế giới ghi nhận rằng, dân chúng Trung Quốc được ăn uống đầy đủ hơn so với người dân Ấn Độ. Hơn nữa, Trung Quốc cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần như phổ quát hơn và cho toàn dân – bao gồm cả phụ nữ, được hưởng mức giáo dục cao hơn ở bậc tiểu học.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh đến những bước tiến đáng chú ý của Trung Quốc đối với việc bình đẳng giới trong thời kỳ Mao Trạch Đông. Như Nicholas Kristof và Sheryl WuDunn ghi nhận trong cuốn sách *Half the Sky* được xuất bản năm 2009, Trung Quốc (đặc biệt là các khu vực đô thị) đã trở thành “*một trong những nơi tốt nhất để nuôi dưỡng phụ nữ*”. Gia tăng khả năng tiếp cận về giáo dục và tỷ lệ tham gia trong lực lượng lao động của nữ giới cao hơn, dẫn đến mức sinh sản thấp hơn và cách thực hành việc nuôi dạy trẻ em được cải thiện. Nhận thấy sự tiến bộ của Trung Quốc trong việc phát triển nguồn nhân lực và trao quyền cho nữ giới, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra một dự báo táo bạo bất thường: Trung Quốc sẽ đạt được “sự gia tăng đáng kể” về mức sống “trong vòng một thế hệ hoặc tương tự như vậy”.

Thay vì cắt giảm thuế hoặc tự do hóa kinh tế, báo cáo của Ngân hàng Thế giới tập trung vào một thực tế lịch sử được nhà kinh tế học Oded Galor của Đại học Brown nhấn mạnh gần đây. Kể từ buổi bình minh của Cách mạng Công nghiệp, mọi trường hợp tiến bộ kinh tế – máu chốt của vấn đề là việc tăng trưởng

năng suất bền vững – đều gắn liền với đầu tư vào vốn nhân lực và sự tham gia nhiều hơn của nữ giới trong lực lượng lao động.

Chắc chắn, việc tự do hóa thị trường đã giúp ích rất nhiều cho sự tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng Trung Quốc đã xây dựng chiến lược phát triển thành công trên hai trụ cột là tư bản nhân lực và bình đẳng về giới tính, những lĩnh vực mà Ấn Độ đã tụt hậu.

Ngay cả sau khi trở nên hướng về thị trường nhiều hơn, Trung Quốc đã đầu tư một cách đầy ấn tượng cho dân chúng, vượt xa Ấn Độ trong việc nâng cao các tiêu chuẩn về giáo dục và y tế lên trên các mức cần thiết để cho lực lượng lao động cạnh tranh được trên trường quốc tế. Bảng chỉ số về tư bản nhân lực năm 2020 của Ngân hàng Thế giới – mà nó đo lường các kết quả về giáo dục và y tế của các quốc gia trên thang điểm từ 0 đến 1 – đã cho điểm Ấn Độ là 0,49, thấp hơn Nepal và Kenya, cả hai quốc gia nghèo hơn. Trung Quốc đạt 0,65 điểm, tương tự như Chile và Slovakia, hai nước giàu hơn (nếu tính theo đầu người).

Trong khi tỷ lệ tham gia của nữ giới Trung Quốc trong lực lượng lao động đã giảm từ khoảng 80%, xuống còn khoảng 62% vào năm 1990, Ấn Độ đã giảm so với cùng kỳ, từ 32% xuống còn khoảng 25%. Đặc biệt ở khu vực thành thị, tình trạng bạo hành đối với nữ giới đã ngăn cản nữ giới Ấn Độ tham gia trong lực lượng lao động.

Nhìn chung, tư bản nhân lực vượt trội và bình đẳng giới lan rộng hơn, cho phép Trung Quốc tăng trưởng các yếu tố tổng hợp trong năng suất cao hơn nhiều, đây là một thước đo toàn diện nhất về hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên. Giả sử hai nền kinh tế có năng suất như nhau vào năm 1953 (là khoảng thời gian mà họ bắt tay vào các nỗ lực hiện đại hóa), Trung Quốc đã trở nên có năng suất cao hơn 50% vào cuối thập niên 1980. Ngày nay, năng suất của Trung Quốc gần gấp đôi Ấn Độ. Trong khi 45% các công nhân Ấn Độ vẫn còn làm việc trong

lĩnh vực nông nghiệp không có năng suất cao, Trung Quốc đã vượt qua ngay cả từ tình trạng sản xuất đơn giản, thâm dụng lao động để nổi lên, ví dụ như một lực lượng đang chế ngự trên thị trường xe hơi, đặc biệt là xe điện.



Source: *The Conference Board and the World Property Organization's statistics database.*

Trung Quốc cũng chuẩn bị tốt hơn cho các cơ hội trong tương lai. Bảng trường đại học của Trung Quốc được xếp hạng ở bảng đứng đầu trong 100 trường đại học trên thế giới, Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh nằm trong Bảng đứng đầu trong số 20. Thanh Hoa được coi là đại học đứng đầu thế giới về khoa học điện toán, trong khi Bắc Kinh được xếp hạng thứ chín. Tương tự như vậy, chín đại học Trung Quốc nằm trong số 50 đại học hàng đầu trên toàn cầu về toán học. Ngược lại, không có trường đại học Ấn Độ nào, kể cả Viện Công nghệ Ấn Độ nổi tiếng, được xếp hạng trong số 100 trường hàng đầu thế giới.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong việc thúc đẩy số lượng và phẩm chất nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hoá học, cơ khí và khoa học vật liệu, và có thể sớm dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo. Như các con số cho

thấy, các nhà nghiên cứu Trung Quốc, cả trong học viện và công nghiệp, đang nhanh chóng tạo ra các bằng sáng chế với phẩm chất cao.

Patents Granted by the US Patent Office



Source: *The Conference Board and the World Property Organization's statistics database.*

Từ giữa thập niên 1980, các giới quan sát người Ấn Độ và quốc tế đã dự đoán rằng, thỏ rừng Trung Quốc độc tài cuối cùng sẽ chùn bước, và rùa Ấn Độ dân chủ sẽ thắng trong cuộc đua. Các biến cố gần đây – các hạn chế khắc nghiệt của Trung Quốc về chống COVID xuống bằng số không, tình trạng thất nghiệp của giới trẻ gia tăng và hậu quả bất lợi từ những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm kiểm chế lĩnh vực bất động sản phát triển quá mức và các doanh nghiệp khổng lồ của đất nước dường như ủng hộ quan điểm này.

Nhưng với nguồn nhân lực dồi dào và bình đẳng giới lan rộng hơn, Trung Quốc đứng ở lằn ranh của cả hai nền kinh tế cũ và mới, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và các đối tác quốc tế của họ quảng bá cho một khả năng không có cơ sở lịch sử là họ sẽ vượt qua một nền tảng mong manh về nhân lực với cơ sở hạ tầng về kỹ thuật số và vật chất sáng chói. Trung Quốc có một

con đường hợp lý để vượt qua tình trạng hỗn độn trong hiện tại. Ngược lại, Ấn Độ có nguy cơ rơi vào ngõ cụt mù mịt của sự lạc quan vô căn cứ.

Tác giả: Ashoka Mody là Giáo sư thỉnh giảng về Chính sách Kinh tế Quốc tế tại Đại học Princeton, trước đây ông làm việc cho Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ông là tác giả của cuốn sách [*India is Broken: A People Betrayed. Independence to Today*](#) (do NXB Stanford University Press ấn hành năm 2023).

[Ấn Độ và tình trạng quân bình quyền lực trên toàn cầu](#)

Capture à partir de : [baotienngdan](#)

[Project – Syndicate](#)

Tác giả: **Joseph S. Nye, Jr.**

Đỗ Kim Thêm dịch

30-6-2023



Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Nguồn: Anna MoneyMaker/ Getty Images

Những tuyên bố chính thức về “các giá trị chung” của Ấn Độ và Mỹ không tạo nên một liên minh. Theo sau logic cơ bản của chính trị về việc quân bình quyền lực, Ấn Độ và Mỹ dường như xem đó không phải một cuộc hôn nhân do định mệnh đã an bài mà là một mối quan hệ đối tác trong lâu dài – một mối quan hệ có thể kéo dài chỉ chừng nào mà cả hai nước vẫn còn bận tâm với Trung Quốc.

Khi Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi gặp Tổng thống Mỹ, Joe Biden tại Nhà Trắng trong tháng này, nhiều nhà quan sát đã nhìn thấy sự hình thành của một liên minh đang phát triển, nhằm chống lại Trung Quốc. Nhưng những kỳ vọng như vậy là

quá mức. Như Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã nói rõ, một liên minh chính thức không nằm trong kế hoạch, ngay cả khi việc này vẫn còn có thể để duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài trong một thế giới đa cực của những người xem ra là “thân thiện nhau, mặc dù về cơ bản là ghét nhau hoặc cạnh tranh nhau”.

Ấn Độ có một lịch sử lâu dài về sự ngờ vực đối với các liên minh sau thời thuộc địa. Nhưng từ lâu, Ấn Độ cũng đã bận tâm với Trung Quốc, ít nhất là kể từ cuộc chiến biên giới trên dãy Hy Mã Lạp Sơn mà hai nước đã đánh nhau năm 1962. Khi còn phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Jimmy Carter, tôi đã được cử đến Ấn Độ để khuyến khích Thủ tướng Morarji Desai ủng hộ một khu vực không có vũ khí hạt nhân, vì sợ cuộc chạy đua hạt nhân đang phát triển giữa Ấn Độ và Pakistan vượt khỏi tầm kiểm soát. Vào thời điểm đó, các vị chủ nhà người Ấn đã nói với tôi, họ muốn được so sánh không phải với Pakistan ở Nam Á mà với Trung Quốc ở Đông Á.

Sau các cuộc tấn công của khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã bắt đầu các cuộc đàm phán “Hai vòng” hàng năm trong 20 năm, giữa các nhà cựu ngoại giao, những người mà họ vẫn còn liên lạc chặt chẽ với giới ngoại giao trong chính phủ. (Ví dụ như trong phái đoàn Mỹ có các nhân vật như Henry Kissinger và Richard Holbrooke). Những người Ấn Độ tham gia đã chia sẻ mối quan tâm của các đối tác Mỹ về al-Qaeda và các mối đe dọa cực đoan khác ở Afghanistan và Pakistan, nhưng họ cũng nói rõ rằng, họ phản đối xu hướng của người Mỹ nghĩ về Ấn Độ và Pakistan là “nối kết nhau”.

Người Ấn cũng lo ngại về Trung Quốc, nhưng họ muốn duy trì về ngoại diện của các mối quan hệ hữu hảo – và thâm nhập thị trường Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc đã là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, nhưng nền kinh tế của nước này tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với Ấn Độ. Sử dụng

tỷ giá hối đoái thị trường, Trung Quốc chiếm 3,6% GDP của thế giới vào đầu thế kỷ này, nhưng Ấn Độ không đạt được mức đó cho đến thập niên 2020.

Trong những năm 2000, khi tăng trưởng của Trung Quốc vượt xa họ, trong các cuộc đàm phán Hai vòng, người Ấn không chỉ lo lắng về sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Pakistan, mà còn về sức mạnh toàn cầu ngày càng tăng của nước này, nói chung. Như một chiến lược gia Ấn Độ đã nói: *“Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không thích Mỹ ít hơn là chúng tôi không thích Trung Quốc”* – Và điều này đã xảy ra rất lâu trước cuộc giao tranh năm 2020 ở biên giới có tranh chấp trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Kể từ đó, sự liên kết Ấn – Mỹ đã được củng cố đáng kể. Từ một thập niên trước, các cuộc họp về Đối thoại An ninh Tứ giác (“Bộ tứ”) giữa các nhà ngoại giao Mỹ, Ấn, Nhật và Úc đã bị hạ thấp; hiện nay, chúng được công bố rộng rãi và được tổ chức ở cấp người đứng đầu chính phủ. Ngày nay, Ấn Độ tổ chức nhiều cuộc cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Nhưng sự sắp xếp này khác xa với một liên minh. Ấn Độ vẫn nhập khẩu hơn một nửa vũ khí từ Nga, là khách hàng chủ yếu mua dầu của Nga đang bị cấm vận (cùng với Trung Quốc) và thường xuyên bỏ phiếu chống Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Thật vậy, Ấn Độ vẫn từ chối việc lên án cuộc xâm lược ở Ukraine năm 2022 của Nga, cũng như nước này đã không lên án cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô năm 1979. Đối với tất cả sự tự chúc mừng là nền dân chủ lớn nhất thế giới, Ấn Độ đã không bảo vệ cho nước Ukraine dân chủ. Ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ là duy trì các khả năng tiếp cận vũ khí và dầu mỏ, và tránh đẩy Nga vào sâu hơn trong vòng tay của Trung Quốc.

Mặc dù Biden đã mời Modi tham dự cả hai Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ, nhưng không thiếu những người chỉ trích của phương Tây và Ấn Độ về sự chuyển hướng thiếu dân chủ của

Modi, sang tinh thần dân tộc Hindu. Những lời tuyên bố gần đây về “các giá trị chung” của hai nền dân chủ lớn nhất nghe có vẻ hay, nhưng chúng cũng không tạo nên một liên minh. Vấn đề chính cho các mối quan hệ Ấn-Mỹ là tình trạng quân bình quyền lực với Trung Quốc và vị trí của Ấn Độ trong đó.

Về mặt này, tầm quan trọng của Ấn Độ đang tăng lên. Đầu năm nay, nước này đã vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Khi dân số tăng lên 1,4 tỷ người, Trung Quốc đã trải qua sự suy giảm dân số, với lực lượng lao động đạt đến đỉnh điểm. Hơn nữa, nền kinh tế Ấn Độ đang trên đà tăng trưởng 6% trong năm nay – nhanh hơn Trung Quốc – khiến nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới. Nếu tiếp tục với tốc độ này, Ấn có thể có cùng quy mô với nền kinh tế khu vực sử dụng đồng Euro vào giữa thế kỷ này.

Với một dân số khổng lồ, các vũ khí hạt nhân, quân đội to lớn, lực lượng lao động ngày càng tăng, một nền giáo dục cho giới ưu tú mạnh mẽ, văn hóa tinh thần doanh nhân và các mối liên kết với một cộng đồng người Ấn ở hải ngoại rộng lớn và có nhiều ảnh hưởng, Ấn Độ sẽ là một nhân tố quan trọng trong tình trạng quân bình quyền lực trên toàn cầu. Nhưng người ta không nên quá phấn khích trước các diễn biến không thể kiểm soát này. Một mình Ấn Độ không thể cân bằng với Trung Quốc, quốc gia đã có khởi đầu lớn trong sự phát triển của mình. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn lớn hơn khoảng năm lần và tình trạng nghèo đói vẫn còn phổ biến ở Ấn Độ. Trong số 900 triệu người ở độ tuổi lao động của Ấn Độ, chỉ có khoảng một nửa trong lực lượng lao động và hơn một phần ba phụ nữ mù chữ. Đối với tình trạng dân số ngày càng tăng của Ấn Độ, đó là một tài sản kinh tế, không phải là một khoản nợ còn tiềm tàng, nó sẽ phải được đào tạo. Mặc dù lực lượng lao động của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng tình trạng này dựa trên trình độ học vấn trung bình cao hơn.

Bất chấp việc tách rời thương mại có chọn lọc trong các lĩnh vực chiến lược quan trọng, Ấn Độ vẫn không muốn từ bỏ việc thâm nhập thị trường Trung Quốc. Trong khi tham gia Bộ Tứ, nước này cũng tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các cuộc họp định kỳ của tổ chức BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Mặc dù Ấn không còn nói về tình trạng phi liên kết, cũng không quan tâm đến các liên minh hạn chế. Theo sau logic cơ bản của chính trị về tình trạng cân bằng quyền lực, Ấn và Mỹ dường như xem đó không phải là một cuộc hôn nhân do định mệnh đã an bài, mà là một mối quan hệ đối tác trong lâu dài – một mối quan hệ có thể kéo dài cho đến khi nào mà cả hai nước vẫn còn quan tâm đến Trung Quốc.

Tác giả: Joseph S. Nye, Jr., Giáo sư Đại học Harvard và là Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Cuốn sách gần đây nhất của ông có tựa đề: [***Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump***](#), do Nhà xuất bản Đại học Oxford ấn hành năm 2020.

Bài liên quan: [**Mỹ cần hợp tác với Nhật, Ấn độ, Úc và Châu Âu để chống Trung Quốc — Bộ Tứ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Bắc Kinh**](#)

[**Nga - Ấn Độ - Trung Quốc : Khi bạn của bạn lại là kẻ thù**](#)

Đăng ngày: 13/09/2023 - 12:14

Capture à partir de : [RFI](#)

Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, Ấn Độ và Nga luôn muốn thể hiện gần gũi về lịch sử và xích lại gần nhau về thương mại. Nhưng có một tác nhân thứ ba khiến quan hệ của New Delhi và Matxcova phức tạp : Trung Quốc. Trong khi Nga mơ về một liên minh ba nước Á - Âu thì Ấn Độ lại muốn giữ một chân trong khối phương Tây. Căng thẳng giữa Ấn Độ với Trung Quốc cũng không có dấu hiệu hòa dịu.



(Ảnh minh họa) - Từ trái sang : Tổng thống Nga Valdimir Putin, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh khối BRICS ở Goa, Ấn Độ, ngày 16/10/2016. AP - Anupam Nath

Trên đây là nhận định của nhà báo Côme Bastin (thông tin viên đài RFI) trên trang mạng Asialyst nghiên cứu về châu Á, ngày 09/09/2023. RFI Tiếng Việt trích dịch bài viết « *Nga - Ấn Độ - Trung Quốc : Khi bạn của bạn là kẻ thù* ».

Ấn Độ và Nga chú ý thể hiện với thế giới một mối quan hệ không thể lay chuyển, dựa trên một sự tin cậy lẫn nhau và một lịch sử chung. Tuy nhiên, sự thất bại của Nga và thành công của Ấn Độ gần đây trong vụ phóng phi thuyền lên Mặt trăng là điều rất khó khăn đối với Nga, nhất là vì vào thời Liên Xô, chính Matxcơva đã đóng góp cho sự tiến bộ của chương trình không gian của Ấn Độ. Theo tác giả Côme Bastin, điều này cho thấy quan hệ giữa Nga và Ấn Độ đang có một sự chuyển đổi lớn, từ mối quan hệ gần như một chiều Nga - Ấn sang một mối quan hệ có nhiều cơ hội hơn, bình đẳng hơn.

Một biểu tượng đáng quan tâm khác là sự mở rộng mang tính lịch sử của khối BRICS. Nhiều người cho rằng việc BRICS đó thêm thành viên mới phản ánh sự chuyển đổi từ khối kinh tế của các nước mới trỗi dậy sang khối chính trị do Trung Quốc dẫn đầu, được xác định là để cạnh tranh với khối G7, phương

Tây, đồng đô la hoặc thậm chí là được xem là để xét lại trật tự thế giới được thiết lập sau năm 1945.

Sự đối đầu với phương Tây là một yếu tố kết nối các thành viên, nhưng đồng thời cũng là một trong những yếu tố gây chia rẽ giữa Nga và Ấn Độ. Từ khi xâm lược Ukraina, Matxcova đã hoàn toàn đối đầu với phương Tây. Còn New Delhi duy trì lập trường không liên kết, vừa muốn thể hiện là Ấn Độ thuộc nhóm « *Các nước phía nam* » (ý nói các nước đang phát triển) và cả khối phương Tây, vừa muốn có thể tiếp tục làm như vậy.

Tại sao Ấn Độ không « buông » Nga ?

Kể từ ngày 24/02/2022, quan hệ Ấn Độ-Nga đã trở thành tâm điểm chú ý. Cho đến nay, điều có thể thấy rõ là một phần thế giới, trong đó có Ấn Độ dưới chính quyền của thủ tướng Narendra Modi, từ chối lên án cuộc chiến xâm lược của Nga. Thế nhưng, vào thời điểm đó, để ngưng cuộc chiến, hay để thuyết phục Vladimir Putin, phương Tây đành trông cậy vào cộng đồng quốc tế, vào các tuyên bố lập trường của Ấn Độ, nước duy trì mối quan hệ ngoại giao, thương mại, lịch sử và quân sự với cả phương Tây và Nga.

Thế nhưng, Narendra Modi dù bày tỏ « nỗi đau buồn sâu sắc » về các thiệt hại nhân mạng và kêu gọi « chấm dứt ngay lập tức bạo lực », đã từ chối lên án Nga. Đảm nhận chức chủ tịch luân phiên G20 trong năm 2023, Ấn Độ được dự báo sẽ có đường lối cứng rắn hơn (với Nga). Ngoại giao Ấn Độ cũng hứa hẹn sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải và đạt bước tiến, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì thay đổi.

Theo tác giả bài viết đăng trên Asialyst, đơn giản là Nga và Trung Quốc phản đối một thông cáo chung và thậm chí phản đối việc sử dụng từ « *chiến tranh* », và Ấn Độ thì không muốn mâu thuẫn với hai nước này. Tại sao New Delhi lại rỏ ra rụt rè như vậy ? Nhiều nhà phân tích và các phương tiện truyền thông đã chỉ ra là Ấn Độ vẫn duy trì sự phụ thuộc lịch sử và gần như là nợ nần đối với Nga cả về quân sự và địa chính trị.

Nhà báo Côme Bastin nhắc lại là hồi năm 1971, Bangladesh hiện tại, khi đó được gọi là « *Đông Pakistan* », muốn tách khỏi « *Tây Pakistan* ». Vì nhiều lý do, Ấn Độ ủng hộ sự chia tách giữa hai miền Pakistan, nhưng bị cô lập. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Anh Quốc đều ủng hộ chế độ Pakistan lúc đó. Vì thế, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận phòng thủ với Liên Xô, cho phép nước này bảo vệ hậu cứ của Ấn Độ và ủng hộ về quân sự cho nền độc lập của Bangladesh. Đến năm 1998, New Delhi được Matxcova hỗ trợ trong việc thực hiện các vụ thử hạt nhân đầu tiên, bất chấp lệnh tạm ngưng thử hạt nhân (về mặt lý thuyết) và các trừng phạt của Mỹ. Sau đó, Nga còn hỗ trợ Ấn Độ phát triển chương trình hạt nhân, chẳng hạn cung cấp uranium cho New Delhi.

Vào thời Chiến tranh Lạnh, theo chính sách không liên kết của thủ tướng Nehru, Ấn Độ cũng đã từ chối chọn phe. Trên thực tế, Liên Xô (và sau này là Nga) đã hậu thuẫn Ấn Độ trong những thời điểm quan trọng trong quá trình Ấn Độ trở thành một quốc gia độc lập. Do vậy, Matxcova là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu và có truyền thống cho New Delhi (gần 80%). Về mặt ngoại giao, cũng như trong tâm tưởng nhiều người Ấn Độ, Nga là một đối tác đặc biệt mà họ không thể bỏ rơi chỉ sau một đêm vì cuộc chiến ở Ukraina mà nhìn từ Ấn Độ thì xa xôi và chỉ liên quan đến châu Âu.

Cuộc chinh phục khôn khéo của Nga tại Ấn Độ

Tuy nhiên, rồi nhanh chóng Ấn Độ sẽ không hài lòng với việc cứ duy trì vị thế thấp hơn chỉ vì sự tôn trọng đối tác lịch sử. Sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Matxcova tìm kiếm các nước mới mua khí đốt và dầu lửa của Nga, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Nga phải bán với giá rẻ. Ấn Độ đã nhanh chóng tình nguyện mua dầu khí của Nga cho dù trong những thập niên trước đó, Ấn Độ chủ yếu mua dầu từ Trung Đông. Việc Ấn Độ mua dầu của Nga vừa là một cử chỉ chính trị đối với Matxcova, cũng vừa là một cơ hội kinh tế. Hơn nữa, Ấn Độ

cũng chẳng ngần ngại thể hiện các mối quan hệ đối tác với Nga.

Các nhà ngoại giao Nga cũng hành xử khéo léo để tiếp tục hưởng sự hỗ trợ của Ấn Độ và để phát triển các quan hệ thương mại ... Xin nhắc lại là trên thực tế, cuộc chiến ở Ukraina khiến Nga phải trì hoãn việc cung cấp vũ khí cho Ấn Độ, còn New Delhi thì có các quan hệ đối tác mới về quốc phòng, nhất là với Mỹ và Pháp. Nga cũng đang thúc đẩy các cơ chế ngân hàng mới sau khi bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế Swift. New Delhi đã mở một số tài khoản được gọi là “Vostro” ngay tại Ấn Độ, và các ngân hàng Nga có thể sử dụng để thanh toán bằng đồng rupi.

Cuối cùng thì dường như Nga đang tìm cách quyến rũ Ấn Độ hơn là theo chiều ngược lại. Roman Babushkin, phó đại sứ Nga tại Ấn Độ, gần đây đã không ngần ngại nói đến xung đột biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc, hay mối liên hệ giữa New Delhi và Washington nhưng theo cách làm New Delhi thấy hài lòng.

Một trục Nga - Ấn - Trung mới ?

Hồi tháng 03 vừa qua, Matxcova đã công bố một chiến lược mới về chính sách đối ngoại, xem Mỹ và phương Tây là nguồn cơn « *các mối đe dọa cho sự tồn vong* » và kêu gọi liên minh ba bên với Ấn Độ và Trung Quốc để chống lại trật tự phương Tây. New Delhi không phản hồi bởi không thể đưa ra lập trường cứng rắn như vậy, nhất là vì Ấn Độ là thành viên bộ Tứ QUAD chống Trung Quốc. Căng thẳng biên giới ở dãy Himalaya và sự cạnh tranh thương mại Ấn - Trung đã ngăn cản New Delhi tham gia liên minh nói trên.

Dù liên minh ba nước chỉ là ảo tưởng, chúng ta không nên đánh giá thấp sự gắn gũi về ý thức hệ của Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Về cơ bản, ba cường quốc này có nhiều điểm chung. Ngoài những khác biệt về địa chính trị, họ gắn kết với nhau do

có những yêu sách hoặc mối hận thù chung, họ đều coi mình là những nước lớn từng bị phương Tây lừa dối.

Ấn Độ từng có thời gian làm thuộc địa lâu nhất tại châu Á và nay thì đang do phe dân tộc chủ nghĩa dẫn dắt, muốn quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Do đó, lập trường của Ấn Độ không chỉ đơn giản là thực dụng mà còn là ý thức hệ. Chỉ cần nói chuyện với người dân Ấn Độ trên phố là thấy phương Tây không được coi là một tác nhân đáng tin cậy liên quan đến các bài học về luật pháp quốc tế. Châu Âu bị xem là đạo đức giả khi mua dầu của Nga do Ấn Độ tinh chế.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar thẳng thừng nói : « *Châu Âu phải ngừng nghĩ rằng các vấn đề của họ cũng là vấn đề của thế giới, nhưng lại cho rằng các vấn đề của thế giới không phải là vấn đề của châu Âu* ». Ngoại trưởng Jaishankar cũng đề cập đến một lập trường chung khác của ba nước : thay đổi trật tự thế giới ra đời từ năm 1945. Từ lâu nay, Ấn Độ yêu cầu có ghế thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Ba cường quốc có chung cảm giác là những nước chiến thắng đã chia cắt thế giới theo kiểu thuộc địa mới, đây cũng là động lực thúc đẩy sự năng động của khối BRICS.

Tư tưởng bài phương Tây ở Ấn Độ đã tăng lên đến mức chưa từng có. Nhà báo Côme Bastin nhận thấy Ấn Độ có nhiều tuyên bố bài châu Âu hoặc bài phương Tây hơn là bài Trung Quốc. Lập trường của Ấn Độ về cuộc chiến ở Ukraina không phải chỉ có ở những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu. Rahul Gandhi, nhà đối lập chính của thủ tướng Narendra Modi, từng nói là chính sách ngoại giao của Ấn Độ về những vấn đề này sẽ không có sự thay đổi mang tính cách mạng nếu có đảng phái khác lên lãnh đạo đất nước.

Trục Nga - Ấn - Trung mới này gây lo ngại nhưng hiện tại vẫn chỉ là trong suy nghĩ của phương Tây. Trên thực tế, mục tiêu Ấn Độ và Trung Quốc nối lại quan hệ hữu nghị như lời kêu gọi của Nga vẫn còn rất xa. Cường quốc đang ngăn cản điều đó chính

là Ấn Độ. Sự đối nghịch giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng xuyên suốt khối BRICS mới được mở rộng gần đây. Hai cường quốc này không đồng ý với nhau về nhiều điểm, bắt nguồn từ đường biên giới trên dãy Himalaya.

Về lý thuyết, việc xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ có lợi cho họ, nhưng như vậy là đánh giá thấp thực tế rằng hai gã khổng lồ châu Á đều có lợi khi giữ nguyên trạng. Về phía Ấn Độ, việc tấn công chỉ trích Bắc Kinh luôn mang lại kết quả trong các kỳ bầu cử, cho dù trên thực tế, Ấn Độ vẫn nhập siêu hàng hóa và dịch vụ Trung Quốc, nhiều hơn đến 77 tỷ euro so với giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, khiến thâm hụt thương mại ngày càng tăng.

Về phía Trung Quốc, do vẫn bảo đảm chiếm được ưu thế về quân sự và kinh tế nên không muốn thỏa hiệp với Ấn Độ. Trái lại, mới đây Bắc Kinh đã công bố bản đồ mới của Trung Quốc gồm một phần lớn lãnh thổ Ấn Độ. Qua trường hợp Ấn Độ, thông điệp mà Trung Quốc gửi đi toàn thế giới : sẽ không có sự thỏa hiệp nào.

Thế nhưng, trong công luận Ấn Độ, nghịch lý là vấn đề Trung Quốc lại được viện dẫn như một lý do để nối lại quan hệ hợp tác với phương Tây, cũng như với Nga. Nối lại quan hệ với phương Tây để New Delhi tham gia vào một liên minh lớn, nhằm răn đe Trung Quốc không tấn công Ấn Độ. Còn Ấn Độ liên kết với Nga là tránh để Matxcova ngã vào vòng tay của Bắc Kinh. Lập trường của Ấn Độ là khôn khéo hay khó hiểu ? Ấn Độ có đang bảo vệ lợi ích của họ hay đang mạo hiểm chọc giận các đồng minh về lâu dài ? Hiện đang có rất nhiều câu hỏi mở và chỉ liên quan đến chủ nghĩa đa phương kiểu Ấn Độ.

[Nga - Trung tìm cách lôi kéo Ấn Độ để chống lại ảnh hưởng của Mỹ](#)

Đăng ngày: 12/09/2022 - 15:06

Capture à partir de :[RFI](#)

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc toàn cầu tại Ấn Độ - Thái Bình Dương đang biến khu vực này thành tâm điểm của địa chiến lược với sự hiện diện quân sự ngày càng lớn. Trước những hoạt động ngoại giao và quân sự dồn dập của Mỹ trong khu vực, Trung Quốc và Nga đang tìm cách thắt chặt các mối quan hệ với Ấn Độ.



Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (G), chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và đồng cấp Vladimir Putin tại Brasilia, Brazil, ngày 14/11/2019. © AP - Eraldo Peres

Trong một bài viết đề tựa « *Vì sao Ấn Độ là quan trọng đối với Nga và Trung Quốc trong mục tiêu chống ảnh hưởng của Mỹ tại Ấn Độ - Thái Bình Dương ?* » đăng trên trang mạng của South China Morning Post, ông Danil Bochkov, một chuyên gia của Hội Đồng Quan Hệ Quốc Tế Nga trước hết ghi nhận, sự hiện diện của Ấn Độ trong cuộc tập trận « *Vostok 2022* » của Nga năm nay đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều nhà quan sát, bởi vì năm 2018, Ấn Độ đã không tham gia.

Theo vị chuyên gia này, sự tham dự của Ấn Độ năm nay, cho thấy có những nỗ lực từ phía Nga và Trung Quốc nhằm thu hút nhiều nước ủng hộ, củng cố các liên minh của riêng mình trong bối cảnh hai nước đang bị phương Tây xa lánh. Và nhất là trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã có những hoạt động ngoại giao rất tích cực và gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Những căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong tháng 8/2022, các cuộc tập trận giữa Úc với các nước đồng minh NATO cũng như việc Washington thông báo có khả năng thông qua hợp đồng

bán vũ khí cho Đài Bắc ước tính trị giá 1,1 tỷ đô la... khiến Nga và Trung Quốc buộc phải có những biện pháp đối phó nhằm bảo đảm sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hai nước tại khu vực.

"Đấu trường" ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

Trong bối cảnh khu vực này đang trở thành một đấu trường quan trọng cho các cường quốc, nơi mà họ có thể thiết lập các tiêu chí mới cho một trật tự thế giới đang bị chao đảo vì cuộc khủng hoảng Ukraina, thì Ấn Độ chắc chắn là một nền tảng cho cấu trúc an ninh vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Với chính sách đối ngoại « *không liên kết* », Ấn Độ luôn duy trì danh tiếng « *nước trung lập* » trong khu vực, bất chấp các áp lực níu kéo từ các liên minh do Mỹ dẫn đầu hay từ khối BRICS – Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hoặc SCO.

Chuyên gia Danil Bochkov cho rằng sẽ là một sai lầm khi suy đoán rằng New Dehli có xu hướng xích lại gần Washington khi tham gia Bộ Tứ - QUAD, tham gia tập trận « *Yudh Abhyas* » giữa Mỹ và Ấn Độ vào tháng 10/2022 gần biên giới tranh chấp Ấn – Trung hay như khả năng hậu thuẫn đề xuất áp mức giá trần dầu hỏa Nga của Washington. Ấn Độ đã khiến nhiều nước phương Tây bất ngờ khi không lên án hành động xâm lược Ukraina của Nga, và tham gia tập trận « *Vostok 2022* » theo lời mời từ Matxcơva.

Về phần mình, Bắc Kinh và New Dehli gần đây thông báo hạ nhiệt căng thẳng để bình thường hóa quan hệ. Ngày 12/09, đôi bên chính thức hoàn tất việc rút quân khỏi vùng Hot Springs-Gogra, trên cao nguyên Ladak, chấm dứt cuộc xung đột chết chóc bùng phát hồi năm 2020, sau 15 vòng đàm phán.

Chuyên gia này lưu ý, Nga và Trung Quốc không đồng tình với bất kỳ một động thái nào nhằm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Cả Matxcơva và Bắc Kinh cùng lên tiếng cảnh cáo ý đồ hình thành một kiểu NATO tại châu Á của Washington. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng Ba năm nay đã mạnh mẽ chỉ trích « một số thế lực (hàm ý Mỹ) đã tìm cách

"gây căng thẳng" giữa Trung Quốc và Ấn Độ" và "gieo rắc bất hòa" giữa Nga và Trung Quốc ».

Trong bối cảnh này, chuyên gia Bochkov kết luận : Nếu Matxcova và Bắc Kinh muốn giữ NATO tránh xa châu Á, thì việc ve vãn Ấn Độ là điều quan trọng. Điều này cũng đã được lãnh đạo hai nước Nga và Trung Quốc nhấn mạnh trong một cuộc họp ngày 05/8, theo đó, mục tiêu của hai nước là sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ BRICS và quan hệ Nga – Ấn – Trung. Chiến lược này còn được tổng thống Nga nhắc lại trong học thuyết đối ngoại mới, công bố hôm 05/9, khẳng định rằng Nga phải tăng cường hợp tác với Trung Quốc và Ấn Độ.

Không gian: Ấn Độ chính thức gia nhập câu lạc bộ cường quốc chinh phục Mặt Trăng

Đăng ngày: 24/08/2023 - 11:34

Capture à partir de : [RFI](#)

Ngày 23/08/2023, vào lúc 12 giờ 34 phút, giờ quốc tế, phi thuyền Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã đáp xuống phần cực nam của Mặt Trăng an toàn. Với thành công này, Ấn Độ chính thức trở thành cường quốc không gian thứ tư, gia nhập câu lạc bộ không gian khép kín cho đến lúc này chỉ do ba cường quốc Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc thống lĩnh.



Hình ảnh do Cơ quan Nghiên cứu Không gian Ấn Độ phổ biến cho thấy hình ảnh Mặt Trăng do tàu Chandrayaan-3 chụp trước khi đáp xuống ngày 23/08/2023. AP

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đang dự thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi, đã gọi ngày hôm qua là một « ngày lịch sử ».

Thành công đã đến với Ấn Độ chỉ vài ngày sau thất bại của Nga trong nỗ lực tái chinh phục Mặt Trăng. Phi thuyền Luna-25 của Nga đã vỡ tung trong khi đáp xuống cùng một khu vực với phi thuyền của Ấn Độ. Dù vậy, tổng thống Nga cũng đã gửi lời chúc mừng đến thủ tướng Modi khi viết trong thông cáo rằng sự kiện là minh chứng cho « *những tiến bộ đáng kinh ngạc mà Ấn Độ thực hiện được.* »

Ở trong nước, sự kiện phi thuyền Chandrayaan-3 đáp xuống Mặt Trăng an toàn đã làm nức lòng từ giới chính khách thuộc tất cả các đảng chính trị cho đến những công dân bình thường và nhất là các nhà khoa học Ấn Độ.

Từ Bangalore, thông tin viên trong khu vực Côme Bastin tường thuật :

Tại trung tâm kiểm soát ISRO, Cơ quan không gian Ấn Độ, sau một khoảng thời gian tập trung và căng thẳng là những nụ cười và cảm xúc cao độ. P. Veeramuthuvel, giám đốc dự án Chandrayaan-3, phát biểu trước nhóm các nhà khoa học :

"Từ lúc phóng cho đến lúc hạ cánh là một quy trình không có chút sai sót. Chúng ta giờ là nước thứ tư trên thế giới làm chủ việc hạ cánh xuống Mặt Trăng một cách suôn sẻ, nhưng chúng ta là quốc gia đầu tiên trên thế giới khám phá cực Nam của Mặt Trăng. Cảm ơn rất nhiều đội ngũ phụ trách đường bay, các thiết bị cảm biến, điện tử, những người đã làm việc chăm chỉ để biến điều đó thành hiện thực."

Trong suốt buổi tối, những hình ảnh đầu tiên của quá trình hạ cánh và sau đó là trên bề mặt Mặt Trăng đã được phát đi. Với ông V. Sankaran, giám đốc Trung Tâm Vệ Tinh ở Bangalore, ngày hôm qua đánh dấu một bước ngoặt cho tham vọng không gian của Ấn Độ.

Ông nói : "Bước kế tiếp cho Ấn Độ sẽ là gửi người lên vũ trụ, đưa phi thuyền đến sao Kim và một ngày nào đó là đi bộ trên sao Hỏa. ISO đang làm việc về những dự án này từ nhiều năm

qua, thành công hôm nay còn thôi thúc chúng tôi tăng đôi các nỗ lực hơn nữa."

Sau Chandrayaan-3, tên phi thuyền Mặt Trăng bằng tiếng Phạn, Ấn Độ sẽ phóng Aditya L1 cho nhiệm vụ nghiên cứu Mặt Trời. »

Ấn Độ làm nên lịch sử khi phi thuyền Chandrayaan-3 đáp gần cực nam Mặt trăng

Capture à partir de :[BBC](#)



Nhân viên Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn độ (ISRO) ăn mừng giây phút tàu Chandrayaan-3 đáp xuống cực nam Mặt trăng thành công

23 tháng 8 2023



Nguồn hình ảnh, ISRO
Hình ảnh tàu đổ bộ Vikram

Ấn Độ làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên đáp xuống gần cực nam của Mặt trăng thành công.

Phi thuyền Chandrayaan-3 gồm một tàu bay quanh quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một cỗ xe đổ bộ nhỏ, rời trái đất hôm 14/7 từ trung tâm vũ trụ Sriharikota ở nam Ấn Độ.

Tàu đổ bộ Vikram, mang tên người sáng lập Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn độ (ISRO) ông Vikram Sarabhai – mang theo cỗ xe đổ bộ mang tên Pragyaan, có nghĩa là trí khôn trong tiếng Phạn (Sanskrit).

Nếu mọi chuyện diễn ra như dự tính, cỗ xe đổ bộ sáu bánh nằm trong tàu Vikram sẽ di chuyển trên bề mặt Mặt trăng để thu thập các hình ảnh và dữ liệu.

Một trong những mục tiêu chính của phi thuyền này là tìm kiếm nước đóng băng, điều mà các nhà khoa học nói có thể hỗ trợ cho sự sống của con người trên Mặt trăng trong tương lai.

Tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ sẽ đến Mặt Trăng như thế nào



Nguồn: Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ

BBC

Chỉ vài ngày trước, phi thuyền Luna-25 của Nga đã nổ tung khi đang tìm cách đáp xuống cùng khu vực trên Mặt trăng.

Cực nam Mặt trăng là nơi hứa hẹn cho cuộc tìm kiếm nước đóng băng. Diện tích bề mặt luôn nằm khuất bóng trên mặt trăng là rất lớn, và các nhà khoa học nói có khả năng có nước đóng băng ở vùng này.

Mỹ, Liên Xô cũ và Trung Quốc đều đã đổ bộ thành công gần đường xích đạo Mặt trăng – nhưng chưa nước nào có sứ mệnh thành công tới cực nam.

Sứ mệnh Chandrayaan-2 của Ấn Độ hồi 2019 đã thất bại – phi thuyền đâm vào bề mặt mặt trăng.

"Ấn Độ giờ đây đang trên Mặt trăng," Thủ tướng Ấn Độ Modi nói với nhân viên tổ chức ISRO.

Ông hiện đang ở Nam Phi nhưng nói tâm trí ông hướng về Chandrayaan-3 cũng như tất cả người dân Ấn Độ.

Ông chúc mừng phòng điều khiển ISRO và tất cả người Ấn Độ về thành tựu lịch sử này.

Chi phí cho sứ mệnh này là 6,1 tỷ rupee, chừng 75 triệu USD. Chi phí này chưa bằng nửa khoản 200 triệu USD cho phi thuyền Luna-25 của Nga.

Các cuộc thám hiểm lên Mặt trăng và Sao Hỏa trước đây của Ấn Độ cũng được thực hiện với chi phí khiêm tốn, theo truyền thông nước này.

Họ nói đây là nhờ nỗ lực giảm thiểu "sự lãng phí sản phẩm" của ISRO.

Giải thích vì sao sứ mệnh lên Mặt trăng này của Ấn Độ lại có chi phí thấp hơn của Mỹ, nhà khoa học vũ trụ GS Andrew Coates nói với BBC rằng Ấn Độ hạn chế trọng lượng của con tàu ở mức 15kg, khiến cho con tàu này "nhỏ" hơn.

[Ông Modi thăm Mỹ: Vì sao Washington trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ?](#)

Capture à partir de :[BBC](#)



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được coi là bước ngoặt cho quan hệ song phương

- Tác giả, Vikas Pandey
- Vai trò, BBC News, Delhi
- 23 tháng 6 2023, 12:34 +07

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và những "cơn gió ngược" địa chính trị.

Nhà Trắng đang dốc hết sức để đón tiếp ông Modi - đây là chuyến thăm cấp nhà nước, nghi thức ngoại giao cấp cao nhất của Hoa Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo tới thăm.

Ông Modi sẽ được chào đón theo nghi thức tại Nhà Trắng vào thứ Năm này trước khi ông có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Joe Biden.

Sau đó là tiệc tối, gặp gỡ các CEO, phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội và đọc các bài diễn văn trước người Mỹ gốc Ấn, vốn là những điểm nổi bật trong các chuyến thăm Mỹ trước đây của ông Modi.

Tất cả những điều này là đang dành cho một nhà lãnh đạo từng bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ vì lo ngại về nhân quyền - giờ đây Mỹ xem ông Modi là một đối tác quan trọng.

Phía sau các buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng là các cuộc thảo luận có khả năng không chỉ rót một nguồn năng lượng mới vào quan hệ Ấn Độ-Mỹ mà còn có tác động đến trật tự toàn cầu.

Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực Mỹ có thể cần đến ảnh hưởng của Ấn Độ hơn bất kỳ nơi nào khác vào lúc này. Mỹ từ lâu đã coi Ấn Độ là đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, nhưng Delhi chưa bao giờ hoàn toàn thoải mái với việc sở hữu danh hiệu này.

Có thể mang tính miễn cưỡng nhưng Trung Quốc tiếp tục là một trong những chất xúc tác chính thúc đẩy quan hệ Ấn Độ-Mỹ.

Nhưng Ấn Độ đã không thể tránh khỏi việc đưa ra các quyết định gây khó chịu cho Trung Quốc. Ấn Độ đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự với lực lượng Hoa Kỳ vào năm ngoái tại bang Uttarakhand, nơi có chung biên giới trên dãy Himalaya với Trung Quốc.

Delhi cũng tiếp tục tham gia tích cực vào Bộ tứ Kim cương - Quad - gồm Mỹ, Úc và Nhật Bản - bất chấp phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh.

Nền ngoại giao Ấn Độ ngày càng quyết đoán hơn khi nói rằng đây là thời khắc của đất nước trên trường quốc tế. Điều này có lý do chính đáng - Ấn Độ hiện là một trong số ít điểm sáng kinh tế trên thế giới.

Địa chính trị cũng mang lợi thế về cho nước này - hầu hết các quốc gia đều muốn có một nền sản xuất thay thế Trung Quốc và Ấn Độ cũng có một thị trường khổng lồ với tầng lớp trung lưu đang phát triển. Điều này làm cho Ấn Độ trở thành một lựa chọn tốt cho các nước và công ty toàn cầu theo đuổi chính sách Trung Quốc + 1.

Tanvi Madan, giám đốc Dự án Ấn Độ tại Viện Brookings ở Washington DC, nói rằng điều quan trọng với Mỹ là những gì Ấn Độ làm chứ không phải những gì nước này công khai nói về Trung Quốc.

“Cuối cùng, dù Ấn Độ có công khai chấp nhận danh hiệu hay không, thì rõ ràng là chính phủ Ấn Độ đã coi mối quan hệ với Hoa Kỳ là hữu ích cho việc ứng phó với Trung Quốc,” bà nói.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Ông Modi sẽ hội đàm với Tổng thống Biden trong chuyến thăm

Michael Kugelman, giám đốc Viện Nam Á tại tổ chức tư vấn của Trung tâm Wilson ở Washington, nói thêm rằng hai nước hiện đã bắt đầu "đồng quan điểm trên một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn".

"Chúng tôi bắt đầu thấy Mỹ nhận ra tầm quan trọng của các nhân tố phía tây của khu vực Ấn Độ Dương. Trong nhiều năm, mối quan tâm chính của Ấn Độ, vì lý do chính đáng, là khu vực Ấn Độ Dương. Trong khi đối với Mỹ, đó là Thái Bình Dương và Nam Trung Quốc. Họ sẽ xem xét an ninh hàng hải cho khu vực ngay bây giờ," ông nói.

Tuyên bố chung có thể không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc nhưng nó sẽ nằm hàng đầu trong chương trình nghị sự khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về những cách củng cố sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhưng trong khi hai nước đồng tình về Trung Quốc, đôi bên đã có những cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc chiến Ukraine.

Delhi đã không trực tiếp chỉ trích Nga, điều mà các nhà phân tích cho rằng phần lớn là do nước này phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu quốc phòng của Nga và ["mối quan hệ đã kinh qua thời gian thử thách"](#) với Moscow.

Ấn Độ dựa vào Moscow đến gần 50% nhu cầu quốc phòng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Ấn Độ luôn tự hào về việc tuân theo chính sách không liên kết - hay quyền tự chủ chiến lược, như cách gọi của họ trong những năm gần đây.

Ấn Độ không muốn bị bó buộc trong một trung tâm quyền lực cụ thể trong trật tự toàn cầu, điều này đã khiến các nhà ngoại giao Washington khó chịu trong những tháng đầu của cuộc xâm lược.

Tuy nhiên, Mỹ đã nói lỏng lập trường trong những tháng gần đây - thậm chí nước này còn bỏ qua việc Ấn Độ liên tục mua dầu thô từ Nga.

Ấn Độ cũng đã tiến tới một bước bằng cách công khai kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

Bà Madan nói thêm rằng các phản ứng khác nhau đối với cuộc xâm lược không phải là yếu tố phá vỡ thỏa thuận trong quan hệ Ấn Độ-Mỹ.

"Khi có sự hội tụ chiến lược, hai nước sẽ có động cơ giải quyết sự khác biệt giữa họ. Có thể không loại bỏ, nhưng quản lý sự khác biệt của họ. Và tôi nghĩ điều đó đã xảy ra với lập trường khác nhau của họ về Nga," bà nói.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á dự kiến sẽ được đề cập trong các cuộc đàm phán

Trong khi đó, có các lĩnh vực thảo luận quan trọng khác gồm công nghệ, quốc phòng và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai nước đã ký cái gọi là Sáng kiến về công nghệ trọng yếu và mới nổi. Thỏa thuận này sẽ cho phép các công ty và trường đại học của Hoa Kỳ và Ấn Độ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ thông tin, không gian vũ trụ, quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Các nhà lãnh đạo cũng có thể tuyên bố hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là ngành sản xuất chất bán dẫn mà Trung Quốc là đối thủ lớn nhất.

Phòng thủ là một lĩnh vực khác đã nổi lên như một điểm hội tụ chính.

Ấn Độ là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và Nga vẫn chiếm một phần trọng yếu trong số đó với mức 45%, dữ liệu được phân tích từ năm 2017 đến năm 2022 cho thấy.

Nhưng quan trọng ở đây là thị phần của Moscow từng là 65% cho đến năm 2016 - đó là nơi Hoa Kỳ nhìn thấy cơ hội.

Thị phần của Washington đã tăng lên nhưng vẫn chỉ là 11%, sau 29% của Pháp. Vì vậy, một số thỏa thuận quốc phòng lớn là không thể tránh khỏi - họ có khả năng thông báo việc Ấn Độ mua máy bay không người lái MQ-9A "Reaper" đã được thử nghiệm thực chiến và một thỏa thuận giữa General Electric (GE) và các công ty nhà nước của Ấn Độ để sản xuất động cơ phản lực chiến đấu ở Ấn Độ.

Ông Kugelman nói hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia "đã đi qua một chặng đường dài".

Ông nói: "Nếu bạn nhìn vào ghi chép theo dõi gần đây, người ta có thể lập luận rằng cách đối xử mà Mỹ dành cho Ấn Độ không khác với những gì họ làm cho nhiều đồng minh khác của mình.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào mùa thu năm ngoái - đã có rất nhiều sự phô diễn xung quanh chuyến đi Mỹ của ông Modi

Trong khi quốc phòng và công nghệ rất có thể sẽ đưa ra một số thông báo quan trọng, về thương mại khó mà chờ đợi điều tương tự.

Mỹ hiện là đối tác thương mại hàng đầu trị giá 130 tỷ USD của Ấn Độ, nhưng các nhà phân tích cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Hai nước có những khác biệt lớn về thuế quan và kiểm soát xuất khẩu. Ấn Độ đã ký hiệp định thương mại tự do với Úc và Dubai, đồng thời đang thảo luận về các thỏa thuận tương tự với các nước khác gồm Canada, Anh và EU.

Không có thỏa thuận nào như vậy trong chuyến thăm này nhưng các nhà lãnh đạo có thể bàn bạc hoặc ít nhất là đặt nền móng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại trong tương lai.

Ông Kugelman cho biết sự khác biệt không bị loại bỏ mà được gác sang một bên vì lợi ích chung đạt được hơn trong các lĩnh vực cùng nhau hợp tác.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng thương mại giữa các công ty Ấn Độ và Mỹ đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, bất chấp những khác biệt giữa các chính phủ.

Dù không phải là ưu tiên hàng đầu nhưng thương mại chắc chắn sẽ được nêu bật khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch và sự độc quyền của Trung Quốc gây ra.

"Thương mại từng là một chủ đề nhức nhối nhưng tôi nghĩ hiện nay hai bên đang tiếp cận chính sách thương mại theo cách khác. Nhưng các bạn không thể xem xét các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu mà không đá động đến thương mại", bà Madan nói.

Thời điểm của chuyến thăm cũng rất thú vị vì cả hai quốc gia sẽ tổ chức bầu cử vào năm tới và hai nhà lãnh đạo sẽ nhìn vào các tiêu đề có thể thu hút công chúng trong nước của họ.

Vì vậy, một số thỏa thuận gây chú ý lớn là không thể tránh khỏi. Nhưng sau cùng, quan hệ Mỹ-Ấn luôn phức tạp - với nhiều thập kỷ không tin tưởng lẫn nhau, sau đó là xây dựng lại lòng tin và có khi xung đột.

Nhưng ông Biden dường như quyết tâm làm cho mối quan hệ Ấn Độ-Mỹ thành điểm sáng dù rằng một số người trong nội bộ nước ông đã đặt câu hỏi về hồ sơ nhân quyền của Ấn Độ dưới thời ông Modi.

Đêm trước chuyến thăm, 75 thành viên Đảng Dân chủ ở Quốc hội đã kêu gọi Tổng thống Biden đặt vấn đề về nhân quyền. Họ nói rằng họ quan ngại về tình trạng thiếu bao dung tôn giáo và hạn chế báo chí, sự co lại của không gian chính trị và việc nhắm vào các nhóm xã hội dân sự tại Ấn Độ. Các nhóm nhân quyền đã lên kế hoạch biểu tình phản đối trong chuyến thăm của ông Modi.

Tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã nói đến rất nhiều về tình trạng hiện tại của mối quan hệ hai nước:

"Chúng tôi biết rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ là những quốc gia lớn và phức tạp. Chúng tôi đoán chắc có nhiều việc phải làm để nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy tiếp cận thị trường, củng cố các nền dân chủ của chúng ta, để giải phóng toàn bộ tiềm năng của người dân chúng ta. Nhưng quỹ đạo của mối quan hệ đối tác này là không thể lẩn lẩn và nó đầy hứa hẹn."

[Ở Ấn Độ và Việt Nam, TT Biden bỏ qua khác biệt để đón nhận các đối tác không hoàn hảo](#)

12/09/2023

AP

Capture à partir de :[voatiengviet](https://voatiengviet.com)



Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, phải, phát biểu sau cuộc họp tại trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội ngày 10/9/2023.

Tổng thống Joe Biden ngày 11/9 đã kết thúc chuyến công tác ngoại giao kéo dài 5 ngày qua Việt Nam và Ấn Độ, trong đó tập trung vào các đối tác không hoàn hảo mà ông tin rằng sẽ rất quan trọng cho sự ổn định toàn cầu trong những năm tới.

Chuyến thăm ‘chóng vánh’ đã chứng minh rằng trong khi cuộc chiến của Nga với Ukraine diễn ra không hồi kết, ông Biden dường như đã sẵn sàng hơn để bỏ qua những khác biệt trong quá khứ với các đồng minh phức tạp mà ông rất cần phải giữ chặt vì sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông và các nơi khác.

Ông Biden đã kết thúc chuyến công du châu Á tại Hà Nội ngày 11/9 bằng việc nêu bật các thỏa thuận kinh doanh và quan hệ đối tác mới với Việt Nam sau khi ăn mừng việc chính phủ cộng sản nâng tầm quan hệ Mỹ-Việt lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

“Thông điệp của tôi hôm nay khá đơn giản: Hãy tiếp tục phát huy,” ông Biden nói về mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ đối tác giữa các quốc gia trong cuộc gặp với các CEO. “Chúng ta cần phát triển và thúc đẩy sự hợp tác. Chúng ta cần phải tạo dựng quan hệ đối tác mới.”

Ông phủ nhận các bước đi này nhằm chống lại những nỗ lực ngày càng tăng của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng trong khu vực.

Cách tiếp cận thực dụng của Tổng thống Biden cũng được thể hiện vào cuối tuần qua tại Hội nghị thượng đỉnh Khối 20 ở New Delhi trong những lần tiếp xúc thân thiện với Thủ tướng Ấn Độ

Narendra Modi và Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman, hai nhà lãnh đạo từng không ngần ngại nói không với ông Biden và ít quan tâm khi ông Biden nêu quan ngại về thành tích nhân quyền của họ.

Tại Hà Nội, ông Biden đã thể hiện vị thế ngoại giao mới được nâng cao của Hoa Kỳ với Việt Nam ngay cả khi nước này được cho là sắp đạt được thỏa thuận vũ khí với Nga, điều này trái với lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với các quốc gia làm ăn với quân đội và cơ quan tình báo Nga. Điều đó có thể khiến ông Biden rơi vào tình thế khó xử khi phải quyết định có nên trừng phạt một quốc gia mà ông đã nỗ lực hết sức để tán tỉnh hay không.

Ông Jon Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia chính của ông Biden, nói: “Điều quan trọng là phải thừa nhận Việt Nam đã có mối quan hệ kéo dài hàng thập niên với Nga và mối quan hệ quân sự kéo dài hàng thập niên với Nga”. “Nhưng ý thức mạnh mẽ của chúng tôi là người Việt Nam ngày càng khó chịu với mối quan hệ đó”.

Các loan báo kinh doanh quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Biden bao gồm thỏa thuận trị giá 7,5 tỷ đô la của Boeing với Vietnam Airlines để mua khoảng 50 máy bay và kế hoạch của Amkor Technology có trụ sở tại Arizona về một nhà máy trị giá 1,6 tỷ đô la ở tỉnh Bắc Ninh.

Ông Biden khẳng định chuyến thăm Việt Nam của ông là nhằm tạo dựng mối quan hệ bền chặt hơn với Hà Nội và tìm cách bác bỏ quan điểm cho rằng chuyến đi của ông có liên quan đến căng thẳng của Washington với Bắc Kinh. Mối quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên căng thẳng vì Mỹ bán hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đi ngang qua lục địa Mỹ, vấn đề Đài Loan, việc Nga xâm lược Ukraine và các vấn đề khác.

“Tôi không muốn không chế Trung Quốc,” ông Biden nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội sau khi gặp ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, để thông báo chính thức

về việc nâng cao mối quan hệ Mỹ-Việt. “Chúng tôi không cố gắng làm tổn thương Trung Quốc.”

Tuy nhiên, chính quyền của ông đã ưu tiên tăng cường quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước những lo ngại ngày càng tăng về sự quyết đoán về kinh tế và quân sự của Trung Quốc.

Nỗ lực của ông Biden nhằm tế nhị gạt bỏ những khác biệt về cuộc xâm lược của Nga đã được thể hiện vào cuối tuần qua ở New Delhi.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Biden nồng nhiệt chào đón Thái tử Ả Rập Xê-út bin Salman, chưa đầy một năm sau khi cảnh báo Ả Rập Xê-út rằng họ sẽ phải lãnh “hậu quả” cho việc bơm vào kho bạc của Moscow bằng cách thực hiện cắt giảm sản lượng dầu khiến giá dầu thô tăng vọt.

Cái bắt tay nồng nhiệt giữa ông Biden và thái tử – có sự tham gia của Thủ tướng Ấn Độ Modi – hoàn toàn trái ngược với cú chạm nắm đấm vụng về mà ông Biden và ông bin Salman đã chia sẻ vào mùa hè năm ngoái trong chuyến thăm của ông Biden vào lúc kinh tế toàn cầu phải vật lộn với giá dầu tăng cao và lạm phát lịch sử.

Cú chạm nắm đấm đó đã khiến nhiều nhà hoạt động và những người khác vốn đã khó chịu trước quyết định gặp một nhà lãnh đạo Ả Rập Xê-út bị chỉ trích rộng rãi vì vi phạm nhân quyền và vụ sát hại nhà văn Jamal Khashoggi làm việc ở Hoa Kỳ.

Ông Biden đã từ chối nói chuyện với Thái tử Mohammed khi bắt đầu lên nắm quyền. Với tư cách là ứng cử viên tổng thống vào năm 2020, ông nói rằng ông muốn khiến người Ả Rập Xê-út “phải trả giá và biến họ trên thực tế thành những kẻ khốn cùng như hiện tại”.

Sự khác biệt về sản xuất dầu giữa Ả Rập Xê-út và Mỹ vẫn chưa được giải quyết. Ả Rập Xê-út và Nga tuần trước tuyên bố nhất trí gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện cho đến cuối năm

nay, cắt giảm 1,3 triệu thùng dầu thô ra khỏi thị trường toàn cầu và thúc đẩy giá năng lượng.

Nhưng Tòa Bạch đã thôi thúc đẩy vấn đề này, ít nhất là một cách công khai.

Thay vào đó, chính quyền đã tập trung hơn vào việc hợp tác với Ả Rập Xê-út để chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm với Yemen. Chính quyền Biden cũng đã bắt đầu đặt nền móng cho khả năng bình thường hóa quan hệ giữa các đối thủ Israel và Ả Rập Xê-út, một thành tựu ấn tượng nếu ông Biden có thể thực hiện được.

Tại G20, ông Biden cảm ơn thái tử vì đã tham gia kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng hành lang đường sắt và vận tải nối Ấn Độ với Trung Đông và châu Âu. Hành lang này sẽ giúp thúc đẩy thương mại, cung cấp các nguồn năng lượng và cải thiện kết nối kỹ thuật số. Ngoài Ấn Độ và Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Israel và Liên hiệp Châu Âu đã ký kết.

Tòa Bạch Ốc cho biết dự án này không được coi là tiền đề cho một thỏa thuận bình thường hóa tiềm năng nhưng cho rằng sự tham gia của Israel là rất quan trọng.

Ông Biden cũng khen ngợi Thủ tướng Modi của Ấn Độ, chủ nhà G20 năm nay, vì đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh thành công - ngay cả khi chính phủ Modi bác bỏ việc chính quyền Biden vận động hành lang để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy được mời.

Ông Zelenskyy đã sử dụng các cuộc họp cấp cao như vậy để tranh luận về việc tiếp tục hỗ trợ kinh tế và quân sự cho đất nước của mình. Ấn Độ là một trong những đồng minh nổi bật nhất của Mỹ phần lớn đứng bên lề cuộc chiến và thậm chí còn tăng đáng kể việc mua dầu của Nga.

“Cuối cùng, đó không phải là quyết định của chúng tôi,” ông Finer nói về quyết định không mời ông Zelenskyy tham dự G20.

Ông Modi cũng bị chỉ trích vì hồ sơ nhân quyền của mình. Ông Biden, trong cuộc họp báo, tự cho biết rằng đã nêu với Thủ tướng Modi tầm quan trọng “của việc tôn trọng nhân quyền và vai trò quan trọng của xã hội dân sự và báo chí tự do trong việc xây dựng một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng”.

Trước khi rời Việt Nam vào chiều 11/9, ông Biden đã đến thăm đài tưởng niệm người bạn và đồng nghiệp quá cố của ông, Thượng nghị sĩ John McCain, người đã bị giam cầm lâu dài ở Hà Nội trong Chiến tranh Việt Nam.

Đài tưởng niệm bằng đá nằm gần nơi máy bay ném bom Skyhawk của ông McCain bị Bắc Việt bắn hạ năm 1967.

Việt-Mỹ đã trao đổi tài liệu hôm 11/9 về quân nhân Mỹ và binh sĩ Việt Nam mất tích. Ông Biden đã để lại một trong những đồng xu kỷ niệm của mình tại đài tưởng niệm.

Tại bữa tiệc trưa do ông Võ Văn Thương khoản đãi, ông Biden đã ca ngợi hai ông McCain và John Kerry - một cựu chiến binh khác trong Chiến tranh Việt Nam và hiện là đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden - vì đã đóng những vai trò quan trọng trong “vòng cung tiến bộ 50 năm” của hai quốc gia.

[Hoa Kỳ và Ấn Độ siết chặt quan hệ quốc phòng để đối phó với Trung Quốc](#)

Đăng ngày: 23/06/2023 - 14:59

Capture à partir de :[RFI](#)

Chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hoa Kỳ, nơi ông được tổng thống Mỹ Joe Biden trải thảm đỏ đón tiếp, đã cho phép Washington và New Delhi tăng cường đáng kể quan hệ song phương, đặc biệt trong lãnh vực quốc phòng.



Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được chào đón tại phiên họp Quốc Hội Mỹ ở điện Capitol, Washington, Hoa Kỳ, ngày 22/06/2023.REUTERS - JONATHAN ERNST

Nhân cuộc họp thượng đỉnh vào hôm qua 22/06/2023, lãnh đạo hai nước đã nhất trí được trên chiến lược nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghệ. Dù không nêu đích danh, nhưng rõ ràng là một trong những đối thủ mà cả Mỹ lẫn Ấn đều nhắm vào là Trung Quốc, có sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng.

Về phía Ấn Độ, nước này từ lâu nay đã phải đối mặt với một láng giềng Trung Quốc không ngừng thể hiện tham vọng bá quyền. Giữa hai bên đã từng nổ ra chiến tranh biên giới, một cuộc chiến mà phần thất bại đã nghiêng về phía New Delhi. Không những thế, trong khi tranh chấp biên giới trên bộ giữa hai nước chưa được giải quyết, Ấn Độ trong những năm gần đây lại phải đối phó với một số vụ đụng độ chết người ở biên giới với Trung Quốc trên vùng Himalaya.

Về phần Hoa Kỳ, cuộc cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc ngày càng gay gắt, với việc Bắc Kinh càng lúc càng đe dọa vai trò lãnh đạo của Washington trên thế giới. Tình thế đó đã thúc đẩy giới lãnh đạo Hoa Kỳ củng cố thêm các liên minh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nhằm mục tiêu ngăn chặn Trung Quốc.

Theo Vaiju Naravane, nhà báo Ấn Độ và chuyên gia về các vấn đề chính trị và ngoại giao: “Nhà Trắng muốn xây dựng Ấn Độ thành một bức tường thành chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và điều đó đòi hỏi phải hiện đại hóa năng lực quân sự của Ấn Độ”. Chính vì vậy mà Washington sẵn sàng dành cho New Delhi nhiều ưu đãi trong việc nâng cấp nền quốc phòng Ấn Độ.

Các thỏa thuận đối tác mang tính chiến lược mà hai bên thông qua nhân chuyến công du của thủ tướng Modi được cho là rất có lợi cho Ấn Độ, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và công nghệ tiên tiến, nhằm cho phép New Delhi có các phương tiện răn đe thích hợp chống lại các hành động của Bắc Kinh.

Thỏa thuận về chuyển giao công nghệ chế tạo động cơ máy bay chiến đấu chẳng hạn sẽ cho phép Ấn Độ cải tiến ngành sản xuất vũ khí của mình nhằm bớt lệ thuộc vào nguồn cung cấp Nga, nước đang có chiều hướng thiên về Trung Quốc.

Một ví dụ thứ hai là việc bán cho Ấn Độ loại drone MQ-9 Reaper cực kỳ tối tân. Các quan chức hai nước tin rằng phương tiện do thám này sẽ giúp ích cho Ấn Độ trong việc cải thiện khả năng giám sát đường biên giới rất dài với Trung Quốc và tại những nơi bị Bắc Kinh tranh chấp, cũng như giám sát các vùng biển của mình.

Về phía Hoa Kỳ, tàu thuyền của lực lượng Hải Quân Mỹ kể từ nay sẽ được tiếp cận các xưởng đóng tàu của Ấn Độ để được sửa chữa.

Tóm lại, theo nhận định của hãng tin Nhật Kyodo, thủ tướng Modi đã tìm cách nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế bằng cách cho thấy là New Delhi có thể là một đối trọng tốt chống lại sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Về phần mình, tổng thống Biden đã công nhận khả năng Ấn Độ làm đối trọng với Trung Quốc.

Việc siết chặt quan hệ quốc phòng Mỹ-Ấn còn cho phép gia tăng sức mạnh của nhóm bộ Tứ QUAD, bao gồm Úc, Nhật, Ấn và Mỹ, một cơ chế ngày càng quan trọng trong việc duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, chống lại các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh. Cho đến nay, quan hệ quốc phòng giữa Mỹ với Nhật và Úc đã rất chặt chẽ, trong lúc còn lỏng lẻo với Ấn. Kể từ nay, điểm yếu này đã phần nào được khắc phục.

[Vũ khí, công nghệ : Yếu tố Nga và Trung Quốc trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ](#)

Đăng ngày: 27/06/2023 - 14:23

Capture à partir de : [RFI](#)

Từ giã Hoa Kỳ, thủ tướng Ấn Độ ra về với hàng loạt hợp đồng quan trọng trong các lĩnh vực từ công nghệ cao đến quốc phòng. « Công lao » của Trung Quốc và Nga trong đó khá lớn. Hơn cả tầm mức quan trọng về kinh tế, những thỏa thuận Washington và New Delhi đạt được phác họa ra « một lộ trình đầy tham của hợp tác song phương về những lĩnh vực chiến lược : công nghệ cao, viễn thông, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng ».



Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (T), tổng thống Mỹ Joe Biden (G) trong cuộc gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, Ấn Độ, tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 23/06/2023. AP - Evan Vucci

Kết thúc ba ngày làm việc tại Mỹ, thủ tướng Modi ra về với 5 chương trình hợp tác quốc phòng với Mỹ, với 7 thỏa thuận đầu tư vào Ấn Độ trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ

không gian..., với 8 chương trình hợp tác phát triển năng lượng sạch. Đây là chưa kể đến những văn bản đôi bên đã thông qua nhằm nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, mở rộng thêm các văn phòng đại diện ngoại giao tại hai nước, về những sáng kiến chung cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương...

Mục tiêu Trung Quốc

Trong lĩnh vực quốc phòng chẳng hạn, New Delhi trang bị drone MQ-9BSeaGuardian do General Atomics chế tạo, trị giá hợp đồng hơn 3 tỷ đô la. Đáng chú ý hơn nữa là hợp đồng cho phép General Electric sản xuất động cơ máy bay trinh sát F-414 trên lãnh thổ Ấn Độ. Vấn đề quan trọng ở đây liên quan đến khâu chuyển giao công nghệ.

Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Olivier Guillard thuộc trung tâm nghiên cứu về châu Á CERIAS đại học Québec-Montréal, giám đốc đặc trách về thông tin cơ quan tư vấn CRISIS24 -Garda World trước hết phân tích về tầm nhìn của New Delhi :

« Thủ tướng Ấn Độ công du Hoa Kỳ với mục tiêu kép là kinh tế và chiến lược mà Trung Quốc là trọng tâm của vế chiến lược đó. Hai nền dân chủ lớn nhất thế giới này có quan điểm và cách tiếp cận khá gần gũi với nhau về Bắc Kinh. Cả hai hiện cùng đang có mối bang giao không mấy hữu hảo với Trung Quốc. Ấn Độ -Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ. Washington và New Delhi độ sức với Bắc Kinh về mặt chính trị, chiến lược. Trên tất cả các chủ đề này không ai có ý định nhượng bộ. Chính thái độ đó lại càng thắt chặt thêm quan hệ Mỹ-Ấn. Washington trải thảm đỏ đón thủ tướng Narendra Modi, nhiều hợp đồng đã được ký kết. Nhà Trắng nói đến "năng lượng mới" trong bang giao song phương ».

Đối với Washington, Milan Vaishnav, giám đốc chương trình Nam Á trung tâm nghiên cứu Carnegie ghi nhận : Làm thế nào đối mặt với « thách thức Trung Quốc », đó là câu hỏi đã thúc

đẩy chính sách kinh tế và đối ngoại của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Sản xuất chip điện tử và linh kiện bán dẫn trả lời phần nào câu hỏi này và chính trên điểm này « *Ấn Độ hiện là một đối tác quan trọng* ».

Chẳng vậy mà Micron Technology Inc. trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thông báo đầu tư hơn 800 triệu đô la vào một dự án để mở nhà máy tại bang Gujarat (miền tây Ấn Độ). Washington và New Delhi hợp tác phát triển công nghệ viễn thông thế hệ 6 -chuẩn bị thay thế hệ thống 5G hiện nay. India's Sterlite Technologies Limited đầu tư 100 triệu đô la mở nhà máy sản xuất cáp quang gần thành phố Colombia -bang South Carolina. Cùng lúc thỏa thuận MSP bảo đảm nguồn cung ứng cho đôi bên về các loại khoáng sản « *thiết yếu* » (critical minerals) tránh để chuỗi cung ứng bị « *đổ gãy* »...

Thị trường 20 tỷ đô la một năm

Những hợp đồng nói trên thể hiện hai điều : một là Mỹ đánh cược vào Ấn Độ để giảm lệ thuộc vào chuỗi cung ứng mà ở đó Trung Quốc đã trở thành một mắt xích không thể thiếu (như với kim loại hiếm) đồng thời khai thác nhân công với chuyên môn cao tại Ấn Độ để phát triển những công nghệ mới, chặn đường các công ty Trung Quốc. Đương nhiên tính toán đó đáp ứng tham vọng của thủ tướng Narendra Modi để đưa kinh tế Ấn Độ lên một « *tầm cao mới* ». Giám đốc cơ quan tư vấn CRISIS24 -Garda World, Olivier Guillard gắn liền vé thương mại với những mục tiêu về quốc phòng của cả đôi bên :

« Vé thương mại là mục tiêu quá rõ ràng trong chuyến đi lần này của ông Modi. Trước tiên, đôi bên đã đạt được nhiều tiến bộ trên những hồ sơ nhạy cảm, từ sản xuất chip điện tử đến chế tạo linh kiện bán dẫn. Quan trọng hơn cả là nhiều hãng lớn của Mỹ cam kết chuyển giao công nghệ cho New Delhi, sản xuất tại Ấn Độ và đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào Ấn Độ. Đây là những hợp đồng mang tính nhạy cảm bởi không chỉ liên quan đến vé kinh tế mà còn bao hàm luôn cả vé quân sự và an ninh.

Thí dụ như trong thỏa thuận sản xuất động cơ cho phản lực F-414 của Mỹ. Đối với thủ tướng Modi, đây là một điểm then chốt, bởi đáp ứng được tham vọng "Made in India" mà ông đã đề ra từ gần cả một chục năm nay. Ấn Độ muốn được chuyển giao công nghệ để có thể tự sản xuất, nâng cấp cơ cấu kinh tế của nước này, đồng thời bớt phụ thuộc vào nguồn cung cấp trang thiết bị quân sự chính là Nga ».

Yếu tố Nga

Nhà chính trị học Christophe Jaffrelot giám đốc trung tâm nghiên cứu CERI - Sciences Po, trường Khoa Học Chính Trị Paris (báo La Croix 25/06/2023) đánh giá : chính khâu chuyển giao công nghệ mới là « *chìa khóa* » của các hợp đồng. Công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ vẫn còn nhiều yếu kém, Ấn Độ vẫn chưa thể tự sản xuất xe tăng, chiến đấu cơ hay tàu ngầm.

Hàng năm New Delhi chi ra 20 tỷ đô la để nhập khẩu vũ khí mà Nga là một nguồn cung cấp chính. Trước ngày thủ tướng Modi đến Hoa Kỳ, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, tướng Lloyd Austin rồi cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan lần lượt đến New Delhi. Hôm 15/06/2023 ông Sullivan đã cùng với đồng cấp Ấn Độ là Ajit Doval công bố lộ trình đầy tham vọng cho hợp tác song phương trên một số lĩnh vực rất nhạy như vừa nêu. Nếu như đối với New Delhi viễn cảnh tự chủ về công nghiệp quốc phòng là điều quan trọng nhất thì trong mắt Washington, Ấn Độ là đối tác quan trọng để « *bảo vệ một trật tự thế giới với những giá trị tự do, dân chủ là cơ bản* » mà trật tự đó đang bị cả Trung Quốc lẫn Nga thách thức như đánh giá của Milan Vaishnav, giám đốc chương trình Nam Á trung tâm nghiên cứu Carnegie. Nga là yếu tố thứ nhì trong các hợp đồng cả về quân sự đến công nghệ mà Ấn Độ và Mỹ vừa đúc kết. Olivier Guillard giải thích :

« Điều chắc chắn là về mặt phòng thủ và công nghiệp quốc phòng từ nhiều thập niên qua Ấn Độ rất lệ thuộc vào Nga, vào các tập đoàn cung cấp Nga. Khoảng 60 % các trang thiết bị

quân sự trên bộ, trên biển và trên không của Ấn Độ xuất xứ từ Nga. Mức độ lệ thuộc lớn như vậy càng lúc càng đè nặng lên các chính quyền ở New Delhi. Do vậy khoảng từ một chục năm trở lại đây Ấn Độ tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự. Trong chiến lược này, Pháp là một đối tác quan trọng. Có từ 20 đến 25 % trang thiết bị quân sự của Ấn Độ là do Pháp cung cấp. Đừng quên rằng Ấn Độ là một trong những nguồn nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới. Do New Delhi đang tìm kiếm thêm các nguồn cung cấp khác để bớt phụ thuộc vào Nga, cho nên Mỹ đã tận dụng cơ hội này để mở rộng thị phần tại Ấn Độ. Lần này ông Modi sang Mỹ mua drone có trang bị vũ khí nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công cho bộ binh và không quân. Kèm theo đó là vé chuyển giao công nghệ. Một lần nữa chúng ta thấy là New Delhi muốn độc lập hơn với các nhà sản xuất Nga. Đương nhiên Matxcova không hài lòng lắm nhưng Nga không có sự lựa chọn nào khác ».

Tham vọng của New Delhi qua mặt Trung Quốc

Từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 Ấn Độ liên tục tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí. Trong mục tiêu này, New Delhi đã nhắm tới Israel, Pháp và đương nhiên là Hoa Kỳ. Cho đến tận dưới thời tổng thống George W. Bush (2000-2008) một số rào cản (do liên hệ mật thiết với các nhà sản xuất trang thiết bị quân sự Liên Xô, rồi với Nga) trong hợp tác quốc phòng Mỹ-Ấn mới bắt đầu từng bước được dỡ bỏ. Do vậy ông Nicolas Blarel, giám đốc nghiên cứu đại học Leyde, Hà Lan cho rằng, hàng loạt các thỏa thuận về quốc phòng vừa được thông qua tại Washington tuần trước do bối cảnh địa chính trị hiện nay với Trung Quốc, với Nga dẫn tới, nhưng đồng thời đây cũng là kết quả của hơn 20 năm đàm phán. Giờ đây với các chương trình chuyển giao công nghệ, chuyên gia này không loại trừ khả năng trong tương lai không xa chiến đấu cơ HAL Tejas của Ấn Độ hoàn toàn có thể cạnh tranh được và thậm chí là còn vượt trội hơn cả máy bay trinh sát tương đương của Trung Quốc.

Nhưng làm thế nào dung hòa công nghệ của Mỹ và trang thiết bị có sẵn từ thời Liên Xô hay của Nga ? Trước mắt giới phân tích chưa thể giải đáp.

Vấn đề còn lại là liệu rằng nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ có nắm bắt cơ hội hợp tác với Mỹ để làm chủ những công nghệ mới hay không. Chỉ biết rằng thủ tướng Narendra Modi đã được tiếp đón trọng vọng tại Hoa Kỳ và ông đang chuẩn bị lên đường đến Paris : Ấn Độ là khách mời danh dự của Pháp nhân dịp lễ Quốc Khánh 14/07/2023. Từ 2016 New Delhi là một trong những khách hàng sử dụng chiến đấu cơ Rafale, biểu tượng của nền công nghiệp hàng không quân sự Pháp.

[Ấn Độ muốn gia tăng ảnh hưởng để khống chế Trung Quốc ở Biển Đông](#)

Đăng ngày: 30/06/2023 - 15:40

Capture à partir de : [RFI](#)

Trong tháng 06/2023, Ấn Độ liên tục có những hoạt động ngoại giao quan trọng liên quan đến Biển Đông. Mong muốn giữ vai trò lớn hơn trong khu vực được New Delhi lần lượt thể hiện với các đối tác Việt Nam, Philippines và Hoa Kỳ.



Ảnh minh họa: Bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Rajnath Singh (trái) và đồng nhiệm Việt Nam Phan Văn Giang tại Bộ Quốc Phòng ở Hà Nội vào ngày 08/06/2022.AFP - NHAC NGUYEN

Với Việt Nam, Ấn Độ giữ lời hứa tặng tàu hộ tống INS Kirpan trong chuyến công du New Delhi (17-20/06) của bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Con tàu đã rời bờ đông Ấn Độ hôm 28/06 và được trang Times of India đánh giá

là hành động « mang tính biểu tượng cao » vì « không phải với nước nào Ấn Độ cũng làm như vậy ».

Thứ nhất, INS Kirpan đang hoạt động trong biên chế của Hải Quân Ấn Độ. « Đây là lần đầu tiên một tàu hộ tống đang hoạt động được Ấn Độ tặng cho một nước bạn », theo thông cáo của lực lượng này. Thứ hai, INS Kirpan là tàu hộ tống thứ ba, lớp Khukri, do Ấn Độ tự đóng và là niềm tự hào về tiến bộ công nghệ hải quân của nước này. Tàu được trang bị pháo tầm trung và tầm ngắn, phóng được tên lửa địa đối địa.

Tầm quan trọng trong quan hệ với Việt Nam, được xây dựng từ những năm 1950, còn có thể thấy qua việc Hải Quân Ấn Độ khẳng định trong thông cáo là việc tặng tàu chiến « phản ánh cam kết của Ấn Độ giúp đỡ các đối tác có chung ý tưởng và giúp cải thiện năng lực của họ ». Hãng tin Anh Reuters thì chú ý đến chi tiết « lần đầu tiên Ấn Độ tặng chiến hạm cho một nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông ».

Ngoài Việt Nam, Ấn Độ cũng thắt chặt hợp tác với Philippines, quốc gia cũng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Với Manila, New Delhi nhấn mạnh đến việc ủng hộ phán quyết của Tòa Thường Trực La Hays năm 2016, một thắng lợi lớn của Philippines, nước kiện Bắc Kinh. Tòa đã bác bỏ những yêu sách của Trung Quốc trong đường « 9 đoạn » độc chiếm hầu hết Biển Đông.

Trong cuộc họp lần thứ 5 của ủy ban hỗn hợp song phương được tổ chức ngày 29/06, ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar và đồng nhiệm Philippines Enrique Manalo đã kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực, đồng thời nhấn mạnh đến việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong bối cảnh tàu chiến, tàu dân quân biển của Trung Quốc liên tục xâm nhập các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines trong thời gian gần đây.

Manila và New Dehli khẳng định có chung lợi ích trong vùng biển, nằm trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tương tự đề xuất với Việt Nam, Ấn Độ cũng nhấn mạnh đến hợp tác quốc phòng, an ninh hàng hải, sẵn sàng cung ứng trang thiết bị quốc phòng và mở rộng huấn luyện, tập trận chung về an ninh hàng hải và ứng phó thảm họa. Lần đầu tiên, Ấn Độ sẽ cử một tùy viên quốc phòng đến Manila.

Tuy nhiên, đây lại là điều mà Bắc Kinh không hề muốn. Vào lúc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 họp thượng đỉnh ở Hiroshima (Nhật Bản, 19-21/05) - Việt Nam và Ấn Độ được mời tham dự - Trung Quốc đã kêu gọi G7 tránh sử dụng những vấn đề hàng hải để đào sâu thêm hố ngăn cách giữa các nước trong vùng và « *kích động sự đối đầu giữa các khối* ». Tuy nhiên, Mỹ và Ấn Độ, hai nước đối tác trong Bộ Tứ - QUAD cùng với Nhật Bản và Úc, đã đáp trả theo cách khác.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, khách mời danh dự của Nhà Trắng từ ngày 23-25/06, và tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cùng bày tỏ quan ngại về những hành vi bất chệt ở Biển Đông. Ông Daniel Krtenbrink, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, khẳng định trong một hội thảo hôm 28/06 tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược - CSIS ở Washington rằng « *Ấn Độ sẽ giữ vai trò ngày càng lớn ở Biển Đông và sẽ hợp tác rộng hơn với Mỹ ở trong vùng* ».

Trong thời gian đầu xảy ra tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng Đông Nam Á, Ấn Độ tỏ thái độ trung lập. Nhưng những vụ xô xát, đụng độ chết người với quân đội Trung Quốc ở biên giới hai nước năm 2020 có lẽ là bước ngoặt lớn trong việc New Delhi thay đổi thái độ. Biển Đông từ giờ được Ấn Độ coi là « *một phần thiết yếu của thế giới* ». New Delhi không muốn để Bắc Kinh khống chế tuyến hàng hải huyết mạch, trung chuyển hơn 3.000 tỉ đô la giao thương quốc tế hàng năm. Để có được vai trò quan trọng hơn, có lẽ Ấn Độ chỉ còn cách tăng cường hợp tác với các nước

nhỏ, bị Trung Quốc ỷ thế bắt chẹt, cũng như với Hoa Kỳ, dù không có tranh chấp trong vùng nhưng bảo vệ một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương « tự do và rộng mở ».

Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Papua New Guinea, ngày càng quan tâm đến Thái Bình Dương

02/08/2023

Reuters

Capture à partir de : [voatiengviet](https://voatiengviet.com)



Tàu hải quân Ấn Độ INS Kolkata trong bức ảnh chụp hồi tháng 12/2016. Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường này nằm trong số hai tàu của Ấn Độ đang cập cảng ở quốc đảo Thái Bình Dương Papua New Guinea.

Hai tàu hải quân Ấn Độ hôm 2/8 cập cảng Papua New Guinea, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nước này đối với các siêu cường toàn cầu là Mỹ và Trung Quốc cũng như các đồng minh của họ.

Một quan chức của Đại sứ quán Ấn Độ cho biết rằng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Kolkata và tàu khu trục nhỏ INS Sahyadri sẽ lưu lại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea trong hai ngày. Tuyên bố của đại sứ quán cho biết thêm rằng chuyến thăm sẽ "tăng cường hợp tác hàng hải và an ninh trong khu vực". Ấn Độ hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm G20.

Sau đó, các tàu sẽ tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Australia trong khuôn khổ của Đối thoại Tứ giác An ninh, còn được gọi là Quad – nhóm bao gồm cả Nhật Bản và Mỹ. Cuộc tập trận chung có tên Malabar bắt đầu vào ngày 4/8.

Mỹ và các đồng minh đang tìm cách ngăn chặn các quốc đảo ở Thái Bình Dương thiết lập quan hệ an ninh với Trung Quốc, một mối lo ngại gia tăng trong bối cảnh căng thẳng về Đài Loan và

sau khi Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon. Papua New Guinea đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Washington vào tháng Năm.

Các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi có lãnh thổ rộng 40 triệu km², cho biết mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu là ưu tiên an ninh cấp bách nhất của họ.

Chuyến cập cảng của hải quân Ấn Độ diễn ra sau chuyến thăm vào tháng 5 của Thủ tướng Narendra Modi tới Papua New Guinea, một quốc gia kém phát triển nhưng giàu tài nguyên nằm ở phía bắc của Australia. Thủ tướng Modi đã tham gia cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia Thái Bình Dương.

Các nhà lãnh đạo của cả Pháp và Indonesia, cũng như các quan chức cấp cao của Mỹ và Anh, cũng đã nhanh chóng đến thăm Papua New Guinea. Tổng thống Mỹ Joe Biden buộc phải hủy chuyến thăm tới đây vì các cuộc đàm phán về trần nợ công tại Washington.

Michael Green, Giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Sydney, cho biết đây không phải là lần đầu tiên Quần đảo Thái Bình Dương thu hút sự chú ý của thế giới trong quá trình chuyển đổi lớn trong quan hệ quốc tế.

Theo ông Green, cựu cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Hoa Kỳ, cho biết vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ nhất, quần đảo này "đã thu hút sự chú ý" tại Hiệp ước Hải quân Washington 1921-1922 trong bối cảnh lo ngại về việc Nhật Bản tiếp cận một tuyến cáp ngầm dưới biển.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ "quyết tâm giữ các hòn đảo từng thuộc về Nhật Bản nằm ngoài khối Cộng sản vì chúng rất quan trọng để bảo vệ sườn phía nam bên dưới Nhật Bản và bên trên Australia," ông Green nói, và cho biết thêm rằng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, các sân bay và cáp ngầm dưới biển ở quần đảo Thái Bình Dương lại được sử dụng.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Papua New Guinea. Giám đốc Chương trình Quần đảo Thái Bình Dương tại viện nghiên cứu Lowy Institute, Meg Keen, cho biết việc Trung Quốc thúc đẩy an ninh gần đây đã "gây lo ngại cho các nước phương Tây có lợi ích quốc gia mạnh mẽ trong khu vực".

"Mỹ đang cố gắng đạt được một thỏa thuận an ninh song phương với Papua New Geinea và cho thấy họ vẫn ở lại khu vực này và sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực. (Nhưng) cho đến nay, các cam kết của (Mỹ) vẫn còn khiêm tốn," bà Keen nói.

Bà còn cho biết các quốc đảo Thái Bình Dương đã hoan nghênh sự quan tâm bổ sung từ phương Tây nhưng sẽ tiếp tục quan hệ với Trung Quốc.

[Ấn Độ cấm linh kiện Trung Quốc trong drone quân sự](#)

08/08/2023

Reuters

Capture à partir de :[voatiengviet](https://voatiengviet.com)



Một thiết bị bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

Ấn Độ cấm linh kiện Trung Quốc trong drone quân sự

Trong những tháng gần đây, Ấn Độ đã cấm các hãng máy bay không người lái (drone) quân sự trong nước sử dụng các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại về lỗ hổng an ninh, theo 4 quan chức quốc phòng và công nghiệp ẩn danh và các tài liệu Reuters được xem.

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh có những căng thẳng giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân và khi New Delhi theo đuổi chương trình hiện đại hóa quân sự tính đến việc sử dụng nhiều hơn các máy bay không người lái 4

cánh quạt, các hệ thống hoạt động trong thời gian dài và các nền tảng tự động khác.

Nhưng cùng lúc ngành công nghiệp non trẻ của Ấn Độ tìm cách đáp ứng nhu cầu của quân đội, các quan chức quốc phòng và công nghiệp cho biết các lãnh đạo an ninh Ấn Độ lo rằng việc thu thập thông tin tình báo có thể bị tổn hại vì các linh kiện Trung Quốc nằm trong các chức năng liên lạc, camera, truyền dẫn vô tuyến và phần mềm vận hành của máy bay không người lái.

Cách làm của Ấn Độ, lần đầu tiên được Reuters đưa tin, là biện pháp bổ sung vào những hạn chế nhập khẩu theo từng giai đoạn đối với drone giám sát kể từ năm 2020 và đang được thực hiện thông qua đấu thầu quân sự, các tài liệu cho thấy.

Trong hai cuộc họp vào tháng 2 và tháng 3 để thảo luận về đấu thầu máy bay không người lái, các quan chức quân sự Ấn Độ đã nói với các nhà thầu rằng thiết bị hoặc linh kiện từ 'các nước có chung biên giới trên bộ với Ấn Độ sẽ không được chấp nhận vì lý do an ninh', theo biên bản mà Reuters được xem. Biên bản không nêu tên các quan chức quân đội.

Một tài liệu đấu thầu viết rằng các tiểu hệ thống có 'lỗ hổng bảo mật' làm tổn hại dữ liệu quân sự quan trọng và đề nghị các nhà cung cấp tiết lộ nguồn gốc linh kiện.

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với Reuters rằng 'các nước láng giềng' ở đây là uyển ngữ chỉ Trung Quốc, và nói thêm rằng ngành công nghiệp Ấn Độ đã trở nên phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bất chấp lo ngại về tấn công mạng.

Bắc Kinh đã phủ nhận vai trò trong các cuộc tấn công mạng. Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước đã công bố kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại máy bay không người lái và thiết bị liên quan. Bộ không phản hồi các câu hỏi của Reuters về các biện pháp của Ấn Độ.

Quốc hội Mỹ hồi năm 2019 đã cấm Lầu Năm Góc mua hoặc sử dụng máy bay không người lái và linh kiện sản xuất tại Trung Quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tìm cách xây dựng năng lực máy bay không người lái của Ấn Độ để ngăn chặn các mối đe dọa, bao gồm cả từ Trung Quốc. Lính Trung Quốc từng có đụng độ với binh sĩ Ấn Độ dọc theo biên giới có tranh chấp giữa hai nước trong những năm gần đây.

Ấn Độ đã dành 1,6 nghìn tỷ rupee (tương đương 19,77 tỷ đô la) để hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2023-2024, trong đó 75% dành cho ngành công nghiệp nội địa.

Nhưng lệnh cấm linh kiện Trung Quốc đã làm tăng chi phí sản xuất máy bay không người lái quân sự trong nước do lệnh này buộc các hãng phải tìm nguồn linh kiện ở nơi khác, các chuyên gia chính phủ và trong ngành nói.

Sameer Joshi, người sáng lập NewSpace Research and Technologies có trụ sở tại Bengaluru, hãng cung cấp máy bay không người lái nhỏ cho quân đội Ấn Độ, cho hay 70% hàng hóa trong chuỗi cung ứng là nhập từ Trung Quốc.

“Do đó, nếu tôi có hỏi mua từ một người Ba Lan đi nữa, thì ông ta vẫn có các linh kiện nhập từ Trung Quốc”, ông nói.

Việc chuyển sang chuỗi cung ứng không phải của Trung Quốc đã đẩy chi phí lên đáng kể, Joshi nói và cho biết thêm rằng một số nhà sản xuất vẫn đang nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc nhưng sẽ ‘thay nhãn và giữ chi phí trong một phạm vi nhất định’.

[Ấn Độ tiết lộ lí do Nga không bàn giao vũ khí đúng hạn cam kết](#)

Thứ sáu, 24/03/2023 - 11:27

Capture à partir de :vietnamnet

Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết, Nga không thể cung cấp các trang thiết bị quốc phòng quan trọng đã cam kết với quân đội Ấn Độ vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Reuters, New Delhi lâu nay lo lắng, [chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở nước láng giềng](#) có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị quân sự lớn nhất của Ấn Độ. Tuyên bố của IAF hôm 23/3 là xác nhận chính thức đầu tiên của quốc gia Nam Á về nguy cơ đó.



Ấn Độ đã nhập khẩu nhiều khí tài quân sự từ Nga, bao gồm cả hệ thống phòng không S-400 Triumf. Ảnh: India Times

IAF đã trình báo cáo lên một ủy ban trực thuộc Quốc hội Ấn Độ và thông tin được đăng tải trên trang web của ủy ban hôm 21/3. Theo đại diện IAF, Nga sẽ không thể thực hiện “giao hàng lớn” trong năm nay như kế hoạch ban đầu.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại New Delhi từ chối xác nhận sự việc trên với lí do “không có thông tin”. Trong khi, Rosoboronexport, cơ quan chuyên trách việc xuất khẩu vũ khí của Chính phủ Nga chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.

Suốt nhiều thập niên qua, Nga là nguồn cung cấp vũ khí và trang thiết bị quốc phòng chính cho [Ấn Độ](#). Dữ liệu mới nhất từ Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm thống kê, Ấn Độ

đã dành 8,5 tỷ USD trong tổng 18,3 tỷ USD chi tiêu quân sự kể từ năm 2017 để mua khí tài từ Nga.

Món hàng đắt giá nhất New Delhi đã ký hợp đồng mua của xứ sở bạch dương là các hệ thống phòng không S-400 Triumph, trị giá tổng cộng 5,4 tỷ USD. Nga đã bàn giao 3 trong số các “rào chắn tên lửa” này và Ấn Độ đang chờ bàn giao thêm 2 hệ thống nữa.

IAF cũng phụ thuộc vào Nga để có phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu Su-30MKI và MiG-29, trụ cột của lực lượng.

Vì sao nước Pháp trải thảm đỏ đón thủ tướng Ấn Độ ?

Đăng ngày: 13/07/2023 - 16:25

Capture à partir de : [RFI](#)

Ngày Quốc khánh 14/07/2023, nước Pháp đón thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với tư cách khách mời danh dự. Ấn Độ vốn là quốc gia có lập trường trung lập về cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraina, trái ngược hoàn toàn với các nước phương Tây, vốn coi bảo vệ Ukraina là vấn đề chiến lược. Vì sao Paris trải thảm đỏ đón lãnh đạo Ấn Độ vào dịp lễ Quốc khánh?



Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne (P) đón thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (T) tại sân bay Orly, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 13/07/2023. AP - Bertrand Guay

[Chuyên gia về Ấn Độ Olivier Da Lage](#), nghiên cứu viên liên kết của Viện IRIS, tóm lược ba lý do chính khiến chính quyền tổng thống Emmanuel Macron quyết định long trọng đón tiếp thủ tướng Ấn Độ. Lý do thứ nhất là để tăng cường quan hệ đối tác song phương Pháp - Ấn. Lý do thứ hai: Ấn Độ được coi là một trụ cột trong chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương của Pháp, Ấn - Pháp có nhiều tương đồng về tầm nhìn toàn cầu. Lý do thứ ba: Ấn Độ là một tác nhân chủ chốt của khối “các nước phương Nam” (pays du Sud), hay “Nam Bán Cầu” (Sud global).

25 năm đối tác: Từ ủng hộ “tự chủ” hạt nhân...

Năm nay là dịp Pháp - Ấn kỷ niệm 25 năm thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược”. [Cựu đại sứ Pháp tại Ấn Độ Claude Blanchemaison](#) (từ năm 1996 – 2000), trong một cuộc trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point, cho biết thời điểm ông nhậm chức cũng là lúc tổng thống Pháp Jacques Chirac quyết định chọn Ấn Độ là đối tác chiến lược tại vùng Ấn Độ Dương. Năm 1998, tổng thống Chirac công du Ấn Độ, để khởi động cho việc thiết lập đối tác chiến lược với New Delhi.

Nhà nghiên cứu Olivier Da Lage nhấn mạnh là, ngược hẳn với nhiều lãnh đạo phương Tây khác, đặc biệt là chính quyền Mỹ, tổng thống Chirac đã từ chối lên án các vụ thử vũ khí hạt nhân của Ấn Độ năm 1998. Vào thời điểm đó, chính quyền Chirac đã chuyển đến thủ tướng Ấn Độ Atar Behari Vajpayee thông điệp như sau : Pháp chia sẻ quan điểm của Ấn Độ về “tự trị chiến lược”.

Trước đó, nước Pháp từ năm 1982, dưới thời tổng thống Mitterand, đã có thỏa thuận bán 40 máy bay Mirage 2000, và sau đó được chuyển đổi thành Mirage 2000-5. Kể từ khi hai nước thiết lập đối tác chiến lược, hợp tác quân sự Pháp - Ấn được tăng cường. Trong những năm 2000, sáu tàu ngầm Scorpene, do Pháp chế tạo, đã được lắp ráp tại các xưởng đóng tàu ở Bombay, Ấn Độ. Năm 2016, tức hai năm sau khi

ông Modi lên cầm quyền, Ấn Độ và Pháp đã ký hợp đồng 36 phi cơ chiến đấu Rafale của tập đoàn Pháp Dassault, hiện đang được quân đội Ấn Độ sử dụng.

... đến chuyên giao công nghệ quân sự

Theo báo chí Ấn Độ, trong chuyến công du của thủ tướng Modi, New Delhi sẽ ký một hợp đồng mua thêm 26 phi cơ chiến đấu Rafale, cùng nhiều tàu ngầm Scorpene của Naval Group. Thủ tướng Modi cũng sẽ phải nhấn mạnh, trong dịp này, thỏa thuận cùng phát triển động cơ máy bay chiến đấu giữa tập đoàn Pháp Safran và tập đoàn Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Cho đến nay, nước Pháp đã trở thành nhà cung cấp vũ khí thứ hai của Ấn Độ, sau Nga.

Giống như các lãnh đạo tiền nhiệm, tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi Ấn Độ là một thị trường có tiềm năng vô cùng lớn với tỉ lệ tăng trưởng kinh tế 6%. Trong lĩnh vực khí hậu – môi trường, Pháp cũng coi Ấn Độ, quốc gia phát thải thứ ba thế giới, là đối tác không thể thiếu, để thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hệ trọng này. “Hợp tác an ninh, không gian, hạt nhân dân sự, công nghệ, chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo... sẽ nằm trong danh sách nội dung thảo luận của hai nhà lãnh đạo”, nhà ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwarta cho biết hôm 12/07.

Pháp - Ấn: Nhiều tương đồng về quan điểm chiến lược

Tuy nhiên, điểm cần nêu bật khác là Pháp tìm thấy ở Ấn Độ một đối tác châu Á có nhiều tương đồng về “quan điểm chiến lược”, không chỉ về mặt quân sự. Chuyến công du Pháp của thủ tướng Modi như vậy là một sự kiện nằm trong “tiến trình tăng tốc siết chặt quan hệ song phương, đã bắt đầu từ nhiều năm nay”, theo chuyên gia Olivier Da Lage. “Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng Pháp và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn về hòa bình và an ninh ở châu Âu và ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, theo nhà nghiên cứu Philippe Le Corre, thuộc

ASPI (Hiệp hội các chuyên gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ công nghiệp Pháp).

Chuyên gia Olivier Da Lage dẫn nhận định của lãnh đạo ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, trong cuốn sách “The India Way” (công bố năm 2020), tổng hợp học thuyết ngoại giao đương đại của New Delhi, coi nước Pháp là một “đối tác chiến lược chủ chốt”. Đi xa hơn nhiều hợp tác mật thiết vốn có, New Delhi chủ trương siết chặt hơn nữa quan hệ với Pháp vì nhiều lý do, như để dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc Nga về quân sự, nhưng cũng tránh không để phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Quan điểm gọi là “không liên kết”, hay đúng hơn là không tham gia hoàn toàn vào một liên minh quân sự tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, cũng là một điểm tương đồng quan trọng mà New Delhi tìm thấy ở Pháp.

New Delhi, “trụ cột của chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương”

[Nhật báo Pháp Les Echos](#), trong bài “Narendra Modi ở Paris: Những điểm then chốt của chuyến công du có ý nghĩa chiến lược lớn”, dẫn lại nhận định của điện Elysée, coi “Ấn Độ là một trong các trụ cột của chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Pháp. Với Ấn Độ, chúng ta có thể hướng đến xây dựng một dự án dựa trên cùng mục tiêu về một khu vực tự do, mở rộng, nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng”. Một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương “tự do, rộng mở, nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng” là chính sách chung của Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, tuy nhiên, Pháp và Ấn Độ có cách tiếp cận riêng.

Cụ thể là, theo ghi nhận của chuyên gia Olivier Da Lage, quan điểm về vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương của Ấn Độ và Pháp có điểm giống nhau là hai bên chấp nhận một khuôn khổ chiến lược chung, nhưng các hợp tác được tổ chức một cách linh hoạt (*ad hoc*), không bị các quy định quá cứng nhắc chi phối. Đây không phải là một “liên minh quân sự” chặt chẽ như nhiều người ở Washington hy vọng, mà là các hợp tác đa dạng về chính trị, quân sự, khoa học, truyền thông..., một chính sách

xuyên suốt của một nước Ấn Độ độc lập, được xác lập từ thời thủ tướng Nehru.

Quốc gia chủ chốt của “các nước phương Nam”

Giới ngoại giao Pháp đánh giá cao tính chất “rõ ràng về chiến lược” của cường quốc châu Á, đã được xác lập từ lâu, trước khi quốc gia này được coi là trở thành một “đối tác được tìm kiếm nhiều nhất, trong số các nước phương Nam” trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh tình hình khu vực này đang ngày càng trở nên bất ổn, đặc biệt với cuộc xâm lược Ukraina của Nga và xu thế liên kết Nga – Trung, New Delhi chủ trương khẳng định như “một tiếng nói ổn định và duy lý”, như tuyên bố của Amitabh Kant, quan chức Ấn Độ phụ trách G20, trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Ấn Độ năm nay.

Vừa làm chủ tịch luân phiên G20, chủ tịch luân phiên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (với Nga và Trung Quốc là thành viên viên chính), Ấn Độ cũng là quốc gia được Mỹ săn đón. Cuối tháng 6 vừa qua, thủ tướng Ấn Độ đã mở chuyến thăm cấp Nhà nước tại Mỹ, nghi thức mà tổng thống Mỹ vốn chỉ dành cho hai khách mời, Pháp và Hàn Quốc. Uy tín gia tăng của Ấn Độ, với chính sách không tham gia một liên minh quân sự, và duy trì "đa liên kết", cũng nằm trong lợi ích của nước Pháp. Từ nhiều năm nay, Pháp chủ trương ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong lúc Ấn Độ cổ vũ cho việc cải tổ triệt để các định chế của Liên Hiệp Quốc, để định chế hơn 70 năm tuổi đời này phù hợp với thế giới đương đại.

Mô hình đối trọng với chế độ độc đảng Trung Quốc

Một vấn đề không kém phần quan trọng trong quan hệ Pháp - Ấn là chế độ dân chủ. Từ nhiều năm nay, chính quyền Modi nhiều lần bị dự luận trong nước và quốc tế chỉ trích về các vi phạm nhân quyền, về chính sách kỳ thị người Hồi Giáo. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thường nhấn mạnh Ấn Độ trước hết vẫn là một quốc gia theo thể chế dân chủ, đa nguyên. Cụm

đại sứ Claude Blanchemaison, trong bài trả lời phỏng vấn Le Point, nhấn mạnh đến việc Ấn Độ, quốc gia hơn 1,4 tỷ dân, là “một thách thức hệ thống” với Trung Quốc. Nhiều người thường cho rằng Trung Quốc phải duy trì một chế độ độc đảng là bởi dân số quá đông.

Ấn Độ thì ngược lại. Cựu đại sứ Pháp nói rõ: Ấn Độ cho thấy “không cần phải là một chế độ độc đảng mới điều hành được quốc gia khổng lồ về dân số”. Siết chặt quan hệ với Ấn Độ cũng có nghĩa là với nền dân chủ và nền kinh tế thị trường của quốc gia đông dân nhất thế giới, một đối trọng đáng gờm của Trung Quốc.

Về các chỉ trích nhắm vào chính sách kỳ thị Hồi giáo của thủ tướng Modi, cựu đại sứ Pháp cho rằng, cần chú ý xem xét các thách thức của việc xây dựng một chế độ đa nguyên về văn hóa tại Ấn Độ, nơi hơn 200 triệu cư dân theo đạo Hồi. Rõ ràng là không thể biện minh cho các chính sách kỳ thị người Hồi giáo, nhưng cũng cần ghi nhận sự hội nhập thành công của nhiều cộng đồng Hồi giáo trong xã hội Ấn.